

**ΕΙΡΗΝΗ ΣΟΦΙΑΝΟΥ**

**Η ΑΓΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΤΑ**



2023

ΑΘΗΝΑ

ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ ΘΕΑΤΡΟΥ ΠΟΡΕΙΑ

Η Ειρήνη Σοφιανού γεννήθηκε και ζει στην Αθήνα. Σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες και Δημόσια Διοίκηση στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και είναι απόφοιτη του μεταπτυχιακού προγράμματος : "Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές" του ίδιου πανεπιστημίου. Έχει παρακολουθήσει μαθήματα γραφής καθώς και επιμέλεια και διόρθωση κειμένων στο πλαίσιο προγραμμάτων του Πανεπιστημίου Αθηνών. Η ενασχόλησή της με τη θεατρική γραφή ξεκίνησε με τη φοίτησή της στη Σχολή Πυροδότησης Θεατρικής Γραφής του Θεάτρου Πορεία τη διετία 2019 - 2021.

Τα θεατρικά της έργα: «Ο φαροφύλακας», «Ομίχλη», «Ιερή πληγή», «Η δωρεά», «Κόκκινα χείλη και ψηλά τακούνια», διατίθενται ελεύθερα στο Διαδίκτυο.

Τιμήθηκε με το 3ο βραβείο στον 7ο διαγωνισμό της Ένωσης Σεναριογράφων Ελλάδος το 2020, για το σενάριο της ταινίας μεγάλου μήκους «*Η επίδειξη*» και έλαβε έπαινο στον 10ο Καλοκαιρινό Θεατρικό Διαγωνισμό του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσού το 2021 για το θεατρικό της «...στο café», το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις "Βακχικόν".

Email : eirini\_sofianou@yahoo.gr

Το έργο γράφτηκε στο πλαίσιο της Σχολής Πυροδότησης Θεατρικής Γραφής του Θεάτρου Πορεία (Οκτώβριος 2022 – Μάιος 2023).

Εικόνα εξωφύλλου : *Gray Tree* by Piet Mondrian (1911)



Το θεατρικό έργο "Η αγκαλιά του πάντα" της Ειρήνης Σοφιανού διανέμεται ελεύθερα στο διαδίκτυο σε μορφή ψηφιακού βιβλίου υπό άδεια [Creative Commons BY\\_NC\\_ND](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)

[Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα]

\*\*\*

***Εάν κάποιος ενδιαφέρεται να μεταφέρει το παρόν θεατρικό έργο στη σκηνή, παρακαλείται να επικοινωνήσει πρώτα με τη συγγραφέα.***

## ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

**Σίσυ** (35) κεντρική παρουσιάστρια δελτίου ειδήσεων σε μεγάλο κανάλι  
**Μιχάλης** (23) αιώσιος φοιτητής με κόλλημα με το gaming και τα social media  
**Μίνως** (37) κομμωτής της Σίσυ  
**Λεωνίδας** (67) πατέρας της Σίσυ

\*\*\*

## ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η Σίσυ Βαλλιάνου κεντρική παρουσιάστρια δελτίου ειδήσεων μεγάλου καναλιού, χτυπάει με το αυτοκίνητό της τον Μιχάλη στην προσπάθειά της να βγάλει μια selfie. Ο Μιχάλης αιώσιος φοιτητής ενεργός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media), μετά από μια παρεξήγηση, ανεβάζει τα views στο προφίλ της Σίσυ και έτσι εκείνη τον προσλαμβάνει για να ανεβάσει τη δημοτικότητά της.

Ο Μίνως, κομμωτής της Σίσυ που γνωρίζονται από τότε που εκείνη ήταν μια άσημη δημοσιογράφος σε ένα μικρό κανάλι, συμπαθεί τον Μιχάλη και αναπτύσσεται μια φιλία μεταξύ τους.

Με αφορμή τη συγκάλυψη μιας υπόθεσης διακίνησης υλικού παιδικής πορνογραφίας, στην οποία είχε εμπλακεί ο αρραβωνιαστικός της Σίσυ, υποψήφιος βουλευτής και ανιψιός πρώην υπουργού του κυβερνώντος κόμματος, ο Μίνως ζητάει τη βοήθεια του Μιχάλη για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Όταν επισκέπτονται τη Σίσυ για να αποκαλύψουν τα στοιχεία που βρήκαν εις βάρος του αρραβωνιαστικού της, καθώς και την πρόθεσή τους να ανεβάσουν στα social, βίντεο για να μαθευτεί η αλήθεια, ένα γαϊτανάκι αποκαλύψεων ξετυλίγεται για τους ίδιους και τις ζωές τους που δεν φανταζόταν ο ένας για τον άλλο και που ποτέ δεν μοιράστηκαν μεταξύ τους.

*Στην εποχή της εικόνας και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, που το ψέμα μοιάζει αλήθεια, οι σχέσεις είναι επιδερμικές και χωρίς ουσία, οι λέξεις χάνουν το πραγματικό τους νόημα, το έγκλημα βαφτίζεται αδυναμία και η αδυναμία γίνεται έγκλημα, οποιαδήποτε πράξη αντίστασης μοιάζει με πράξη μάταιη απέναντι στην αδιαφορία, την αποσιώπηση και τη συγκάλυψη.*

\*\*\*

## 1η Σκηνή

*Καμαρίνι τηλεοπτικού σταθμού. Με εξεζητημένη διακόσμηση. Ένας μεγάλος καθρέφτης φωτιζόμενος και ένα μπουντουάρ. Δύο καναπέδες μεγάλοι και ένα τραπέζακι. Μια πόρτα στα δεξιά.*

*Η Σίσυ μπαίνει στο καμαρίνι σαν σίφουνας πετάει το παλτό της στον καναπέ και πηγαίνει στο μπουντουάρ με τον Μίνωα να την περιμένει. Πίσω της ακολουθεί ο Μιχάλης βαδίζοντας αργά και πιάνοντας την κοιλιά του με το ένα χέρι, ενώ με το άλλο κρατά το κινητό και κάτι παρακολουθεί. Η Σίσυ κάθεται στο μπουντουάρ.*

**Σίσυ :** Έλα, έλα.

**Μίνως :** (βλέπει τον Μιχάλη) Ο τύπος;

**Σίσυ :** Ξεκίνα και θα σου πω.

*Ο Μιχάλης κοιτάζει γύρω, δείχνει να μην ξέρει πού βρίσκεται κοιτάζει τον Μίνωα που αρχίζει να χτενίζει τη Σίσυ, πιάνει την αριστερή του πλευρά σαν να τον ενοχλεί και συνεχίζει να ψαχουλεύει το κινητό του.*

**Μίνως :** Λοιπόν;

**Σίσυ :** Έπεσε πάνω μου.

**Μίνως :** Δηλαδή.

**Σίσυ :** Στα καλά καθούμενα, έπεσε πάνω μου.

**Μίνως :** Να αυτοκτονήσει ήθελε;

**Μιχάλης :** Ανέβαζε selfie.

*Γυρίζουν και οι δύο και τον κοιτάνε.*

**Σίσυ :** (ψιθυριστά) Μην τον ακούς. Ήμουν σχεδόν σταματημένη για να βρω τη σωστή λήψη να φαίνονται τα γυαλιά. Και...έγινε.

**Μίνως :** (ψιθυριστά) Είδες αν χτύπησε;

**Σίσυ :** (ψιθυριστά) Αίμα δεν είδα πάντως.

**Μίνως :** *(ψιθυριστά)* Μπορεί να είναι εσωτερική η ζημιά. Σηκώθηκε μόνος του ή τον βοήθησες;

**Σίσυ :** *(ψιθυριστά)* Πλησίασε ένας και τον βοήθησε. Μου είπε ότι πρέπει να τον πάω στο νοσοκομείο. Αυτός ούτε να ακούσει. Εγώ είχα αργήσει και τον έφερα.

**Μίνως :** *(ψιθυριστά)* Με αυτά που κάνεις θα μπλέξεις. Τι σε έπιασε με τη selfie;

**Σίσυ :** *(ψιθυριστά)* Από προχθές μου είχαν στείλει τα γυαλιά, έπρεπε να ανεβάσω.

*Κοιτάζει το κινητό της.*

**Σίσυ :** Οι ίδιοι και οι ίδιοι δεν ανεβαίνουν γαμώτο.

**Μιχάλης :** Είσαι influencer;

**Σίσυ :** Εγώ;

**Μίνως :** Αδιαθέτησες.

**Σίσυ :** Το πρωί.

**Μίνως :** Έχουν ήδη λαδώσει και δεν στρώνουν. Μόνο στο δικό σου το μαλλί γίνονται αυτά.

**Σίσυ :** Εντάξει μια χαρά είναι.

**Μίνως :** Εγώ θα το πω αυτό.

**Σίσυ :** Πρέπει να ανεβάσω και με το σύνολο.

**Μίνως :** Αργείς και μετά σε πιάνουν οι υστερίες.

**Σίσυ :** Βάλε πολύ λακ.

**Μίνως :** Θα λαδώσουν περισσότερο.

*Η Σίσυ παίρνει τη λακ και αδειάζει το μπουκάλι. Βήχει από το νέφος.*

*Πηγαίνει στον καναπέ δίπλα της, ανοίγει μια θήκη με ρούχα και βγάζει ένα κοστούμι σε χρώμα μπλε ηλεκτρικό.*

**Μίνως :** Θα ξεχωρίζεις από το σκηνικό;

**Σίσυ :** Για όλα έχεις άποψη.

**Μίνως :** Εμπειρία λέγεται.

**Σίσυ :** Δεν μου πάει;

**Μίνως :** Έχεις φορέσει και καλύτερα. Να δουν τον φωτισμό και τα χρώματα, μην σε καταπιεί το background.

**Σίσυ :** Ξέρουν.

**Μίνως :** Όπως τότε που σε έβγαλαν... θυμάσαι πώς.

**Σίσυ :** Και απολύθηκε ο υπεύθυνος. Ξέρουν ότι δεν χαρίζομαι σε κάτι τέτοια.

**Μίνως :** Ντύσου, να σε τραβήξω να τελειώνουμε, πρέπει να φύγω κάποια στιγμή.

**Σίσυ :** Τώρα ποιον πιάνει υστερία.

*Η Σίσυ φεύγει και πηγαίνει στο δίπλα δωμάτιο για να ντυθεί.*

*Ο Μιχάλης χαζεύει γύρω.*

*Ο Μίνως στέλνει και του στέλνουν μηνύματα ακούμε τους ήχους.*

**Μιχάλης :** Εδώ τι παίζει;

**Μίνως :** Εσύ πώς τα βλέπεις;

**Μιχάλης :** Ξέρω 'γω. Τι είναι εδώ;

**Μίνως :** Κανάλι.

*Ο Μιχάλης τον κοιτάζει χωρίς να δείχνει να καταλαβαίνει.*

**Μίνως :** Χτύπησες;

*Ο Μιχάλης πιάνει την κοιλιά του.*

**Μιχάλης :** Δηλαδή εδώ είναι κανάλι;

**Μίνως :** (τον πλησιάζει) Να δω.

Ο Μιχάλης τον κοιτάζει περίεργα και αποτραβιέται.

**Μιχάλης :** Τι φάση;

**Μίνως :** Μήπως είναι κάτι σοβαρό.

**Μιχάλης :** (δείχνει το κινητό του) Τα 'παιξε και ...τίποτα.

**Μίνως :** Εσύ μην έπαθες τίποτα.

**Μιχάλης :** Δεν δουλεύει.

**Μίνως :** Αν θες να πάρεις τηλέφωνο πάρε από το δικό μου.

**Μιχάλης :** Θα θέλει κάνα πενηντάρι να το πάω να το δουν και μπορεί να μην φτιάχνεται. Ε ρε πούστη μου.

**Μίνως :** (του δίνει το δικό του κινητό) Πάρε να μιλήσεις.

**Μιχάλης :** Το δικό μου θέλω γαμώτο μου με τους λογαριασμούς μου και όλα του. Πώς μου τη σπάει η φάση. Στα καλά καθούμενα ρε φίλε να μείνω χωρίς κινητό. Δεν παίζεται η μέρα σήμερα.

**Μίνως :** Σε πάω σπίτι σου αν θες φεύγοντας.

[Παύση]

**Μίνως :** Σίγουρα είσαι καλά;

**Μιχάλης :** Πω!!!

**Μίνως :** Τι είναι; Πονάς;

**Μιχάλης :** Έχω να κάνω και ένα challenge στο mystery life. Όχι ρε φίλε, δεν γίνονται αυτά.

[Μικρή σιωπή]

**Μιχάλης :** Εδώ μπορεί να γίνει τίποτα;

**Μίνως :** Τι να γίνει;

**Μιχάλης :** Να το δει κάποιος.

**Μίνως :** Τι να δει; Τηλεοπτικός σταθμός είναι.

**Μιχάλης :** Πω ρε πακέτο! Κι αυτό επειδή η τύπισσα έπεσε πάνω μου. Κατάλαβες;

[Παύση]

**Μίνως :** Βολεύεσαι με άλλη συσκευή;

**Μιχάλης :** Τι δηλαδή;

**Μίνως :** Καινούριο μοντέλο.

**Μιχάλης :** Παίζει τέτοια φάση;

**Μίνως :** Μου έδωσαν ένα καινούργιο, αλλά δεν θα το χρησιμοποιήσω.

**Μιχάλης :** Τι λες τώρα! Καλά ποιος είσαι και σου δίνουν κινητά έτσι;

*Ο Μίνως πηγαίνει και του φέρνει το κινητό. Ο Μιχάλης το παίρνει, το κοιτάζει και ενθουσιάζεται.*

**Μιχάλης :** Και στο κουτί; Ουάου!

**Μίνως :** Το θες;

**Μιχάλης :** Άκου λέει! Σίγουρα;

**Μίνως :** Για να στο δίνω.

**Μιχάλης :** Και unboxing! Γουστάρω!!!

*Αργά βγάζει τη συσκευασία από το κινητό, σαν να ακολουθεί μια ιεροτελεστία. Ο Μίνως τον παρακολουθεί. Ο Μιχάλης βγάζει την κάρτα του παλιού κινητού και τη βάζει στο νέο κινητό, κάνει τις ρυθμίσεις και αμέσως τρέχει τις εφαρμογές.*

**Μιχάλης :** Σούπερ! Εδώ μέσα όλοι έτσι όπως εσύ;

**Μίνως :** Τι; Α για το κινητό; Όχι όλοι.

**Μιχάλης :** Για πες όνομα.

**Μίνως :** Τι το θες;

**Μιχάλης :** (δείχνει το κινητό) Να γίνουμε φίλοι.

**Μίνως :** Μίνως Ζωίδης.

**Μιχάλης :** (το γράφει και του δείχνει την οθόνη) Έτσι;

**Μίνως :** (κοιτάζει) Ναι.



**Μιχάλης :** Δεν σε βγάζει.

*Ο Μίνως κοιτάζει την οθόνη του κινητού.*

**Μίνως :** Τι είναι αυτό;

**Μιχάλης :** Tik Tok.

**Μίνως :** Δεν έχω.

**Μιχάλης :** Α. Instagram τότε. Ok.

**Μίνως :** Ούτε.

**Μιχάλης :** Tweet;

**Μίνως :** Facebook.

**Μιχάλης :** (με αηδία) Facebook; Jesus! Facebook έχει η γιαγιά μου! Δεν είσαι τόσο μεγάλος; Ε;

**Μίνως :** Λοιπόν πήρες το κινητό. Έφυγες.

**Μιχάλης :** Μην τσαντίζεσαι, εντάξει.

**Μίνως :** Δεν έχω χρόνο. Δουλεύουμε εδώ. Η Σίσυ έχει σύσκεψη σε λίγο κι εγώ ραντεβού στην άλλη άκρη της Αθήνας.

**Μιχάλης :** Και η τύπισσα εδώ δουλεύει;

**Μίνως :** Δεν βλέπεις καθόλου τηλεόραση ε;

**Μιχάλης :** Βλέπω αναγκαστικά όταν πάω στη γιαγιά μου. Έχει μια 45άρα όσο ο τοίχος στο σαλόνι, την έχει τόσο δυνατά, λες και τα μυαλά σου είναι στο μπλέντερ (ξαφνικά του έρχεται αναλαμπή) ναι ρε, ναι ρε, έφαγα τρελό φλασίδι τώρα, η τύπισσα, είναι η τύπισσα που λέει τις ειδήσεις. Να δεις...και τώρα οι ειδήσεις με τη Σίσυ...

**Μίνως :** Βαλλιάνου.

**Μιχάλης :** Ναι Βαλλιάνου!

*Μπαίνει η Σίσυ ντυμένη με το σύνολο. Ακούει το όνομά της και ποζάρει.*

**Σίσυ :** Ολόκληρη!

**Μιχάλης :** Κι έλεγα από κάπου σε ξέρω. Γουστάρω φάση! Η γιαγιά μου κάθε βράδυ σε βλέπει.

*Βγάζει το κινητό και πλησιάζει για selfie.*

*Η Σίσυ απομακρύνεται διακριτικά*

**Μιχάλης :** Έτσι και της το πω θα πάθει χοντρή ζημιά.

**Σίσυ :** Αν είναι έτσι, άσε καλύτερα.

**Μιχάλης :** Λέει ότι τα λες ωραία.

**Σίσυ :** Να είναι καλά. Εσύ τι λες;

**Μιχάλης :** Ξέρω 'γω; Δεν βλέπω τηλεόραση.

**Σίσυ :** Από πού ενημερώνεσαι;

**Μιχάλης :** Βιντεάκια κι έτσι.

**Σίσυ :** Για τι θέματα;

**Μιχάλης :** Gaming.

**Σίσυ :** Έλεγα μήπως ενημερώνεσαι από ξένα ειδησεογραφικά sites.

**Μιχάλης :** Ανάλογα με τη φάση. Ψάχνω ό,τι μου 'ρθει.

**Μίνως :** Ό,τι να 'ναι μεγάλε ε;

**Μιχάλης :** Ε ναι!

**Σίσυ :** Ότι εξήγγειλε εκλογές ο πρωθυπουργός το ξέρεις;

**Μιχάλης :** (την κοιτάζει σα χαζός) Ότι τι;

**Σίσυ :** Είμαστε σε προεκλογική περίοδο.

**Μίνως :** Τι του λες τώρα;

**Σίσυ :** Θέλω να δω τον παλμό της νεολαίας.

**Μίνως :** Εδώ δεν ξέρουμε το όνομά του.

**Μιχάλης :** Α ναι, δεν το....Μιχάλης.

**Σίσυ:** Για πες μας λοιπόν Μιχάλη τι κάνεις στη ζωή σου;

**Μιχάλης :** Διάφορα.

**Σίσυ :** Δουλεύεις; Σπουδάζεις;

**Μιχάλης :** Χρωστάω.

**Σίσυ :** Τι εννοείς;

**Μίνως :** Μαθήματα.

**Μιχάλης :** Το 'πιασες.

**Σίσυ :** Φοιτητής λοιπόν. Και πότε τελειώνεις;

**Μιχάλης :** Άγνωστο.

**Σίσυ :** Και ποια τα ενδιαφέροντά σου Μιχάλη ;

**Μίνως :** *(κοιτάζοντας το κινητό)* Επειδή το βλέπω να τραβάει. Σου θυμίζω ότι έχεις σύσκεψη και εγώ πρέπει να φύγω. Έλα να σε τραβήξω να τελειώνουμε.

**Σίσυ :** Για πού; Στον δεινόσαυρο; Ξέρεις γιατί σε φωνάζει; Επειδή ξέρει ότι είσαι κολλητός μου, για να δει αν την παίρνει να επιστρέψει πίσω στο δελτίο. Δεν μπορεί να το χωνέψει που πήρα τη θέση της.

**Μίνως :** Ο κόσμος δεν γυρίζει γύρω από σένα. Εκείνη ζήτησε να φύγει και την ξέρω πολύ πριν σε γνωρίσω, όταν δεν είχα μπλέξει ακόμα με τα κανάλια.

**Σίσυ :** Πες μας ότι έχεις και παράπονο. Το υψηλότερο κασέ κομμωτή έχεις.

**Μίνως :** Κομμωτή; Μόνο; Για κοίτα γύρω σου. Όλο το καμαρίνι από τα χέρια μου έχει περάσει. Από το ντιζάιν μέχρι και ό,τι μερεμέτια βγαίνουν. Για να μη μιλήσω για όλα τα υπόλοιπα.

**Σίσυ :** Εγώ αδιαθέτησα εσύ είσαι ευερέθιστος σήμερα.

*Ο Μιχάλης σερφάρει στο κινητό του. Κοιτάζει το προφίλ της στο Instagram.*

**Μιχάλης :** Αυτός είναι ο έτσι σου;

*Η Σίσυ κοιτάζει το κινητό του.*

**Σίσυ :** Ο αρραβωνιαστικός μου.

**Μίνως :** Ναι βέβαια, υπάρχει κι αυτός.

**Μιχάλης :** Influencer κι αυτός;

**Σίσυ :** Βουλευτής.

**Μιχάλης :** Σε τι υπουργείο;

**Σίσυ :** Δεν είναι υπουργός. Στη Βουλή είναι.

**Μιχάλης :** Και τι κάνει;

**Μίνως :** Ό,τι και εσύ.

**Μιχάλης :** Δηλαδή;

**Μίνως :** Πολλά και τίποτα.

**Σίσυ :** *(στον Μίνωα)* Δεν σου είπα, του είπε ο θεός του ότι μίλησε να τον βάλουν στους επικρατείας.

**Μίνως :** Δεν θέλω να σε κατεβάσω από το ροζ συννεφάκι σου, αλλά τον θείο του τον έχουν χεσμένο στο κόμμα.

**Σίσυ :** Στάζεις φαρμάκι σήμερα.

**Μίνως :** Αυτά ακούγονται.

**Μιχάλης :** *(στη Σίσυ)* Για αυτό μου είπες για τις εκλογές, μήπως τον ήξερα και καλά!

Πάντως το προφίλ σου-

**Σίσυ :** Ναι;

**Μίνως :** *(στη Σίσυ)* Στήσου να τελειώνουμε πρέπει να φύγω.

*Η Σίσυ παίρνει πόζες ο Μίνως τις δίνει οδηγίες και τραβάει φωτογραφίες. Όταν τελειώνουν η Σίσυ τις βλέπει.*

**Μίνως :** Πώς σου φαίνονται;

**Σίσυ :** Καλές. Τα tags πρόσεξε. Να τα βάλεις σωστά. Όχι σαν την άλλη φορά που με έκραξαν.

**Μίνως :** Αλήθεια; Να προσλάβεις κάποιον για τα social τότε. Γιατί κάνω και αυτό!

Φεύγω έχω ήδη αργήσει. Μιχάλη να σε αφήσω κάπου;

**Σίσυ :** Δεν χρειάζεται θα κανονίσω εγώ. Εσύ τρέξε μην καθυστερήσεις.

**Μιχάλης :** Thanks για το κινητό! *(σηκώνει το χέρι του με το κινητό)*

*Η Σίσυ κοιτάζει τον Μίνωα απορημένη.*

**Μίνως :** Έσπασε το δικό του και έδωσα του καναλιού.

**Σίσυ :** Θα ζητήσω να σου δώσουν καινούργιο.

**Μιχάλης :** Ουάου!

**Μίνως :** Δεν χρειάζεται.

*Ο Μίνως φεύγει.*

**Σίσυ :** *(φωνάζει)* Τα φιλιά μου στον δεινόσαυρο!

## 2η Σκηνή

**Σίσυ :** Για πες.

**Μιχάλης :** Τι;

**Σίσυ :** Κάτι έλεγε για το προφίλ μου.

**Μιχάλης :** Sorry αλλά είναι πολύ ξενέρωτο.

**Σίσυ :** Δηλαδή;

**Μιχάλης :** Κυρίλα.

**Σίσυ :** Είναι η δουλειά μου.

*Ο Μιχάλης κουνάει τους ώμους.*

*Η Σίσυ δείχνει προβληματισμένη.*

**Μιχάλης :** Παίζει τίποτα για φαΐ;

**Σίσυ :** Πεινάς; Υπάρχουν κάτι σαντουιτσάκια.

*Ανοίγει το ψυγείακι και του φέρνει ένα πιάτο με σαντουιτσάκια. Θεξ και κανένα αναψυκτικό;*

**Μιχάλης :** Χυμός αν υπάρχει.

**Σίσυ :** Θα πω να φέρουν.

*Παίρνει με το κινητό της στο κυλικείο.*

**Σίσυ :** Έναν χυμό. (στον Μιχάλη) Πορτοκάλι ε;

*Ο Μιχάλης κατανεύει και τρώει με όρεξη. Η Σίσυ κλείνει το κινητό και κάθεται δίπλα του.*

**Σίσυ :** Λοιπόν;

*Ο Μιχάλης μπουκωμένος την κοιτάζει ερωτηματικά.*

**Σίσυ :** Για την κυρίλα που έλεγες.

**Μιχάλης :** Α ναι. Για να ανεβάσεις τα views, πρέπει να κάνεις διάφορα. Στο εξωτερικό είναι αλλιώς η φάση. Έχεις δει Tik Tok και Instagram τι παίζει; Έχει βίντεο για ό,τι γουστάρεις. Όλοι οι διάσημοι ανεβάζουν.

*Ο Μιχάλης τρώει.*

*Χτύπος στην πόρτα. Η Σίσυ σηκώνεται ανοίγει, παίρνει τον χυμό και τον αφήνει δίπλα στον Μιχάλη.*

*Ο Μιχάλης τον πίνει με όρεξη.*

**Σίσυ :** Όσοι με ακολουθούν με ξέρουν από την τηλεόραση.

**Μιχάλης :** Παπουδίλα.

**Σίσυ :** Πώς τα λες έτσι! Άκου παπουδίλα.

**Μιχάλης :** Απλώς θέλει και λίγο φαν η φάση. Κι εσύ δεν το 'χεις.

**Σίσυ :** Είναι η θέση μου τέτοια που-

*Ο Μιχάλης βάζει στο κινητό του να παίζει βίντεο με μια γνωστή ξένη δημοσιογράφο.*

**Σίσυ :** (με έκπληξη) Δεν το πιστεύω, αυτή είναι η-

**Μιχάλης :** Βλέπεις η τύπισσα; Και είναι από τις τοπ δημοσιογράφους στην Αμερική.

**Σίσυ :** Άβαφη με φόρμες και το μαλλί...μιλάμε για χάλι.

**Μιχάλης :** Χωρίς κόμπλα. Δες τα views.

*Η Σίσυ πλησιάζει στο κινητό.*

**Σίσυ :** Τι νούμερο είναι αυτό; Είναι δυνατόν;

**Μιχάλης :** Άμα σου λέω.

**Σίσυ :** Έξω είναι αλλιώς όμως.

*Ο Μιχάλης σηκώνει τους ώμους.*

[Παύση]

**Σίσυ :** Στην περίπτωση που έκανα κάτι τέτοιο-

**Μιχάλης :** Θεε να κάνουμε;

**Σίσυ :** Ξέρω 'γω. Μπα. Λες;

**Μιχάλης :** Δώσε μου το κινητό σου.

*Ο Μιχάλης σηκώνεται τον πιάνει ένας πόνος, πιάνει την κοιλιά του, δεν δίνει σημασία. Μπαίνει στην εφαρμογή του κινητού επιλέγει κάτι. Στήνονται μπροστά από τον καθρέφτη ακούγεται ένα ραπ τραγούδι. Διαβάζουν τους στίχους από το κινητό και το λένε. Η Σίσυ το χορεύει, έχει λυθεί τελείως. Αφού τελειώσουν ο Μιχάλης το βάζει να παίζει. Το βλέπουν.*

**Μιχάλης :** Είσαι καλή! Δεν σου το είχα!

**Σίσυ :** Είδες;

**Μιχάλης :** Τέλεια. Παίρνει το κινητό της πατάει ένα κουμπί και ανεβάζει το βίντεο.

*Ακούγονται ειδοποιήσεις από το κινητό της Σίσυ.*

**Μιχάλης :** Έρχονται τα like.

**Σίσυ :** Ελπίζω αυτή τη φορά οι χορηγοί να μείνουν ευχαριστημένοι.

**Μιχάλης :** Ποιοι χορηγοί; Εμείς τα σπάμε.

**Σίσυ :** Ποιοι εμείς;

*Ο Μιχάλης σιγοτραγουδάει το τραγούδι.*



**Μιχάλης :** Καλά θα έπαθαν πλάκα.

**Σίσυ :** Πες μου ότι δεν το ανέβασες!

**Μιχάλης :** Γι' αυτό δεν το κάναμε;

**Σίσυ :** Είσαι ηλίθιο; Κατέβασέ το τώρα!

**Μιχάλης :** Δες τα views πρώτα, μην τρελαίνεσαι.

*Η Σίσυ τον αρπάζει από τον γιακά και τον ταρακουνάει.*

**Σίσυ :** Το ανέβασες για να με ξευτελίσεις; Αυτό είναι; Εγώ σε βοήθησα και εσύ θες να με καταστρέψεις;

*Ο Μιχάλης πονάει, διπλώνεται.*

**Σίσυ :** Άσε το θέατρο και σβήστο.

*Τον ταρακουνάει. Του βάζει το κινητό στο χέρι, ο Μιχάλης σφαδάζει.*

**Σίσυ :** (ωρνώμενη στο αυτί του, βάζοντας το κινητό στο χέρι του) ΣΒΗΣΤΟ!

*Ο Μιχάλης δεν μπορεί να συνέλθει από τον πόνο είναι διπλωμένος στα δύο.*

*Η Σίσυ παίρνει τον Μίνωα στο κινητό.*

**Σίσυ :** Σταμάτα ό,τι κάνεις και έλα αμέσως. Το ζαβό με ανέβασε στο Tik Tok και δεν ξέρω να το κατεβάσω. [...] Ο Μιχάλης. [...] Ναι είναι ακόμα εδώ. [...] Πού να σου εξηγώ. Το θέμα είναι ότι δεν ξέρω να το κάνω κι αυτός πονάει. [...] Ξέρω 'γω, ξαφνικά τον έπιασε. [...] Πιάνει την κοιλιά του. [...] Σιγά μην τον γδύσω κιόλας. Τα σαντουιτσάκια που χλαπάκισα με τον χυμό τον πείραξαν. [...] Δεν κάνω τίποτα αν δεν έρθεις. Έλα τώρα! Καταστρέφομαι, το καταλαβαίνεις;

*Κλείνει το τηλέφωνο.*

*Πλησιάζει τον Μιχάλη.*

**Σίσυ :** Πώς νιώθεις; Δεν είναι τίποτα. Ήταν άδειο το στομάχι σου και σου έπεσαν βαριά τα σάντουιτς με τον χυμό.

*Ο Μιχάλης σφραδάζει.*

**Σίσυ :** *(καλοπιάνοντάς τον)* Καλύτερα φαίνεσαι. Έφτιαξε και το χρώμα σου. *(του βάζει το κινητό στο χέρι)* Δεν το κατεβάζεις τώρα;

*Ο Μιχάλης δεν ακούει από τον πόνο.*

*Κάθεται στον καναπέ δίπλα του απελπισμένη.*

**Σίσυ :** Αν δεν πεθάνεις, θα σε σκοτώσω.

*Πιάνει το κεφάλι της. Κοιτάζει το κινητό. Φοβάται να το ανοίξει. Το ανοίγει και βλέπει τα views.*

**Σίσυ :** Χριστέ μου!

*Σκοτάδι*

### 3η Σκηνή

*Στο καμαρίνι της Σίσυ. Εκείνη κάθεται στο μπουντουάρ ντυμένη με βραδινό φόρεμα και ο Μίνως τη χτενίζει. Ακούγονται συνεχείς ειδοποιήσεις από το κινητό.*

**Μίνως :** Δεν το βάζεις στο αθόρυβο;

**Σίσυ :** Θέλω να δω πώς πήγε το τζόκινγκ.

**Μίνως :** Το ποιο;

**Σίσυ :** Τα χαράματα πήγα απέναντι στο δασάκι. Είπα κάτι για τις καθημερινές χαρές της ζωής και έτρεξα λίγα μέτρα με τις καινούργιες φόρμες. Κοινωνικό μήνυμα και χορηγία. Τέλειο;

**Μίνως :** Βλέπω μπήκες στο νόημα.

**Σίσυ :** Καιρός ήταν.

**Μίνως :** Ας μην ήταν ο Μιχάλης-

**Σίσυ :** Έχω βάλει στόχο κάθε μέρα να κάνω κάτι *(κάνει με τα χέρια την κίνηση για τα εισαγωγικά)* "αυθόρμητο" που να έχει νόημα και να εμπνέει. Ανεβάζω τα views, χαίρονται οι χορηγοί και δείχνω ένα πιο ανθρώπινο πρόσωπο. Αρέσουν κάτι τέτοια. Στα περισσότερα σχόλια λένε, δεν με περίμεναν έτσι.

**Μίνως :** Και θα το συνεχίσεις;

**Σίσυ :** Τι εννοείς;

**Μίνως :** Να μοιράζεσαι και πιο προσωπικές στιγμές.

**Σίσυ :** Εννοείται. Αφού πουλάει.

**Μίνως :** Και ο αρραβόνας σου με τον Βύρωνα.

**Σίσυ :** Ναι. Τι;

**Μίνως :** Πουλάει.

**Σίσυ :** Λογικό είναι. Και οι δύο είμαστε δημόσια πρόσωπα. Μην τα ισιώσεις πολύ, να κάνουν ένα ελαφρύ σπάσιμο στις άκρες.

**Μίνως :** Καμιά φορά μου έρχεται στο μυαλό η πρώτη σου μέρα. Σαν κουτάβι ήσουν, έτοιμη να βάλεις τα κλάματα.

**Σίσυ :** Από καστανά τα έκανες πλατινέ. Εγκεφαλικό πήγα να πάθω.

**Μίνως :** Εντολή του προέδρου. Το ήξερες.

**Σίσυ :** Δυο τόνους είχε πει.

**Μίνως :** Να σε έβαφε εκείνος τότε.

**Σίσυ :** Μου έχεις αφήσει τραύματα από εκείνη τη μέρα.

**Μίνως :** Ήθελες ντάντεμα και εγώ έπρεπε να κάνω τη δουλειά μου.

**Σίσυ :** Δεν ήθελα ντάντεμα, έναν άνθρωπο να εμπιστευτώ ήθελα.

**Μίνως :** Έτσι δεν έγινε; Πώς φτάσαμε εδώ;

**Σίσυ :** Την πηγή σου όμως ότι έφευγε η Καλούση δεν μου την αποκάλυψες.

**Μίνως :** Δημοσιογράφος είσαι, ξέρεις ότι οι πηγές πρέπει να μένουν μυστικές.

**Σίσυ :** Αν μάθω ότι της μεταφέρεις το παραμικρό θα σε κάνω κομματάκια, δεν αστειεύομαι.

**Μίνως :** Από μένα δεν έχεις να φοβάσαι, άλλοι σου λένε ψέματα.

**Σίσυ :** Τι είναι αυτό τώρα;

**Μίνως :** Θα σου βάλω μάσκα αύριο, έχουν μια ξηρότητα από τη βαφή.

*Η Σίσυ σηκώνεται απότομα.*

**Σίσυ :** Σαν τη σουπιά. Πετάς μελάνι και ξεγλιστράς.

**Μίνως :** Κάτσε να τελειώνουμε. Θα αργήσεις.

**Σίσυ :** Δεν είναι φυσιολογικό να τον μισείς τόσο.

**Μίνως :** Δεν καταλαβαίνω.

**Σίσυ :** Ξέρεις για τι μιλάω. Από τότε που τον γνώρισα, βγάζεις πολλή ξινίλα. Τι έχεις μαζί του;

**Μίνως :** Πιστεύω πως ο τύπος δεν είναι αυτό που δείχνει.

**Σίσυ :** Τι είναι αυτό τώρα; Παριστάνεις και την Κασσάνδρα; Τρία χρόνια σχέση και δεν θα είχα καταλάβει αν κάτι έτρεχε;

**Μίνως :** Καταρχήν αυτό που έχετε δεν είναι σχέση. Ο καθένας μένει σπίτι του, βρίσκεστε σε εκδηλώσεις και δείπνα για δημόσιες σχέσεις και επικοινωνείτε με μηνύματα. Και όσο για σεξ, από τα νεύρα που έχεις δεν το κόβω να επιδίδεστε και πολύ στο άθλημα.

**Σίσυ :** Μήπως ζηλεύεις;

*Ο Μίνως γελάει.*

**Σίσυ :** Σε καταλαβαίνω, είναι δύσκολο να διαχειριστείς ότι εγώ έχω αυτά που θα ήθελες εσύ.

**Μίνως :** Σε έχασα. Για εξήγησέ μου λίγο.

**Σίσυ :** Είσαι μόνος, χωρίς σύντροφο και ο Βύρωνας είναι ωραίος άντρας.

**Μίνως :** Να τον χαίρεσαι, αλλά πώς ξέρεις ότι δεν έχω σύντροφο;

**Σίσυ :** Έλα τώρα. Αυτά τα πράγματα δεν κρύβονται. Θα μου το είχες πει.

**Μίνως :** Από πού προκύπτει αυτό; Σε έχει απασχολήσει ποτέ τίποτα εκτός από τον εαυτό σου;

**Σίσυ :** Είμαστε μαζί από το πρωί μέχρι το βράδυ, αν συνέβαινε κάτι θα το είχα καταλάβει. Η ευτυχία δεν κρύβεται.

**Μίνως :** Όπως η δική σου.

**Σίσυ :** Άστα αυτά. Πάντως καλό είναι να βρεις τον δικό σου άνθρωπο και να μην κολλάς σε...

**Μίνως :** Δεν το 'πιασα.

**Σίσυ :** Τίποτα.

**Μίνως :** Κάτι ήθελες να πεις. Πες το.

**Σίσυ :** Τίποτα. Ξεκόλλα, συνεχίζουμε.

*Η Σίσυ κάθεται στην καρέκλα για να συνεχίσει ο Μίνως το χτένισμα.*

*Ο Μίνως την χτενίζει.*

**Μίνως :** Δεν χρειάζεται να δείχνουν όλα τέλεια.

**Σίσυ :** Τα μαλλιά μου πάντως πρέπει οπωσδήποτε απόψε.

**Μίνως :** Όπως πάντα.

**Σίσυ :** Εσύ έτοιμος είσαι;

**Μίνως :** Δεν θα έρθω.

**Σίσυ :** Πλάκα κάνεις. Θα είναι όλη η αφρόκρεμα της Αθήνας. Καλλιτέχνες, υπουργοί, μπορεί να έρθει και ο πρωθυπουργός.

**Μίνως :** Μεγάλος σπόνσορας του κυβερνώντος κόμματος ο πρόεδρός μας και όχι μόνο. Παντού χωμένος.

**Σίσυ :** Θα είναι και ο θεός του Βύρωνα.

**Μίνως :** Θα είστε οικογενειακώς! Μπράβο! Άντε με το καλό και η υπουργοποίηση.

**Σίσυ :** Ειρωνεύεσαι. Αλλά το υπουργείο το έχει σίγουρο. Του το υποσχέθηκαν.

**Μίνως :** Δεν αμφέβαλα ότι η επιλογή θα γινόταν με αξιοκρατικά κριτήρια.

**Σίσυ :** Ζήτησα από τον Μιχάλη να αναλάβει και τα δικά του social.

**Μίνως :** (ανήσυχος) Τι έκανες;

**Σίσυ :** Τι έπαθες;

**Μίνως :** Γιατί τον μπλέκεις; Δεν αρκεί που ασχολείται μαζί σου;

**Σίσυ :** Ενόψει των εκλογών πρέπει να ανέβει η δημοτικότητά του. Άλλωστε οι νέοι ψηφοφόροι είναι το μεγάλο στοίχημα. Άσε που θα πληρωθεί παραπάνω. Δεν νομίζω να του κατοπέσει.

**Μίνως :** Έχει και την επιμέλεια των βίντεο του δελτίου.

**Σίσυ :** Και τι; Φοβάσαι μην κουραστεί; Αιώνιος φοιτητής είναι. Ένα ρεμάλι θα ήταν. Εγώ έδωσα νόημα στη ζωή του.

**Μίνως :** Αφού πήγε να τη χάσει εξαιτίας σου. Ρήξη σπλήνας παραλίγο να πάθει, στο τσακ τον προλάβαμε.

**Σίσυ :** Ουδέν κακόν αμιγές καλού. Χάρη σε μένα καλοπληρώνεται και τρύπωσε και στο κανάλι.

**Μίνως :** Όλα υπό έλεγχο τότε.

**Σίσυ :** Πάντα!

**Μίνως :** (της βάζει λακ) Έτοιμη.

*Η Σίσυ κοιτάζεται στον καθρέφτη δείχνει ότι εγκρίνει το χτένισμα.*

**Σίσυ :** Έχω πει και στον Μιχάλη να έρθει. Άρесе και στον πρόεδρο η ιδέα. Θέλει λέει να τον γνωρίσει από κοντά. Εκφράζει το νέο.

**Μίνως :** Για να τσιμπήσει νουμεράκια.

**Σίσυ :** Αυτή η αδιαφορία της νεολαίας για την πολιτική είναι ανησυχητική πάντως.

**Μίνως :** Τον Μιχάλη-

**Σίσυ :** Θα ανεβάσουμε και stories από τη δεξίωση. Σφαίρα θα πάνε όπως λέει και ο Μιχάλης. Άσε που μπορεί μετά το σημερινό να βρεθεί και με δική του εκπομπή.

**Μίνως :** Μην τον πιέζεις.

**Σίσυ :** Αυτό δεν ξέρει τι του γίνεται. Δεν θα τον αφήσω να χάσει τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται. Πρέπει να μάθει ότι όλα στη ζωή θέλουν κυνήγι.

**Μίνως :** Όλο αυτό το ενδιαφέρον είναι για το καλό του ή το καλό σου;

**Σίσυ :** Αμφιβάλεις και για τις καλές μου προθέσεις τώρα;

**Μίνως :** Με τις καλύτερες προθέσεις γίνονται τα μεγαλύτερα εγκλήματα.

*Ακούγεται ειδοποίηση μηνύματος από το κινητό της Σίσυ. Η Σίσυ κοιτάζει το κινητό.*

**Σίσυ :** Ήρθε ο Βύρωνας.

*Σηκώνεται, κοιτάζεται στον καθρέφτη, στρώνει το φόρεμά της. Παίρνει από τον καναπέ το πανωφόρι της, το φοράει και μετά παίρνει την τσάντα της.*

**Μίνως :** Αναμένω πλήρη αναφορά.

**Σίσυ :** Θα την έχεις.

*Η Σίσυ τον φιλάει στο μάγουλο.*

**Μίνως :** Γιατί αυτό;

**Σίσυ :** Έτσι. Εσύ τι θα κάνεις;

**Μίνως :** Θα τσιμπήσω και θα δω καμία ταινία.

**Σίσυ :** Δεν μου κάθεται καλά που δεν έρχεσαι. Είσαι ξενέρωτος τελικά.

**Μίνως :** Έτσι φαίνεται.

**Σίσυ :** Καληνύχτα.

*Η Σίσυ φεύγει.*

*Ο Μίνως πάει να πιάσει το κινητό του. Η Σίσυ επιστρέφει.*

**Σίσυ :** Θα μου το είχες πει αν περνούσες το βράδυ με... παρέα, έτσι δεν είναι;

**Μίνως :** Εσύ τι λες;

**Σίσυ :** Δεν ξέρω. Με προβλημάτισες.

**Μίνως :** Καλά να περάσετε.

*Η Σίσυ φεύγει.*

*Ο Μίνως παίρνει τηλέφωνο από το κινητό του.*

**Μίνως :** Θα παραγγείλουμε ή να φέρω κάτι; [...] Ωραία. Ποια ταινία λες να δούμε; Καλή ακούγεται. [...] Σιγά μην πήγαινα να ξενερώσω. Εσύ ίσως έπρεπε. [...] Καλά θα τα πούμε σε λίγο.

*Σκοτάδι*



#### 4η Σκηνή

*Στο διαμέρισμα της Σίσυ. Στο σαλόνι. Δύο μεγάλες πολυθρόνες, ένας καναπές με ένα τραπεζάκι στη μέση και ακριβώς δίπλα ένα μεγάλο τραπέζι και έξι καρέκλες. Πίσω κρέμεται ένας μεγάλος καθρέφτης. Υπάρχει και μια μεγάλη τηλεόραση.*

*Η Σίσυ μπαίνει κρατώντας αμπαλαρισμένο έναν πίνακα ζωγραφικής. Ο πατέρας της κάθεται με τις πιτζάμες του και βλέπει τηλεόραση.*

**Σίσυ :** Γεια σου μπαμπά.

**Λεωνίδας :** Θυμήθηκες ότι υπάρχω;

**Σίσυ :** Αρχισες τα παράπονα; Τι είναι αυτό; (βλέπει ένα μπολάκι άδειο με ένα κουτάλι)

**Λεωνίδας :** (ένοχα) Γιαούρτι.

**Σίσυ :** Σίγουρα; Μήπως ήταν προφιτερόλ;

**Λεωνίδας :** Γιατί; Έχουμε;

**Σίσυ :** Όχι βέβαια. Τα γλυκά κομμένα. Εντολή γιατρού. Θυμάσαι την τελευταία φορά.

**Λεωνίδας :** Μια αδιαθεσία ήταν.

**Σίσυ :** Γι' αυτό σε έτρεχα στα επείγοντα. Ήπιες το χάπι σου;

**Λεωνίδας :** Ναι.

**Σίσυ :** Ωραία.

**Λεωνίδας :** Τώρα μάλιστα. Έκανες το χρέος σου. Πού χάθηκες;

**Σίσυ :** Φύγαμε αργά από τη δεξίωση και έμεινα στου Βύρωνα.

*Η Σίσυ ξεαμπαλάρει τον πίνακα, τον κοιτάζει ικανοποιημένη και τον δείχνει στον πατέρα της.*

**Σίσυ :** Ωραίος ε;

**Λεωνίδας :** Τι μπούρδα είναι αυτή;

**Σίσυ :** Δεν θες να ξέρεις πόσο κοστίζει.

**Λεωνίδας :** Το αγόρασες;

**Σίσυ :** Δώρο του Βύρωνα για τα γενέθλιά μου.

**Λεωνίδας :** Τώρα τα θυμήθηκε;

**Σίσυ :** Σήμερα του τον έστειλαν από την γκαλερί. Τι λες;

**Λεωνίδας :** Πεταμένα λεφτά.

**Σίσυ :** Με τίποτα δεν είσαι ευχαριστημένος.

**Λεωνίδας :** Αφού δεν μου αρέσει.

**Σίσυ :** Αν ήξερες από τέχνη θα καταλάβαινες.

**Λεωνίδας :** Κι εσύ από ανθρώπους.

*Ο Λεωνίδας γυρίζει και βλέπει τηλεόραση.*

*Η Σίσυ κοιτάζει τον χώρο για να δει πού θα βάλει τον πίνακα. Βγάζει τον καθρέφτη και βάζει τον πίνακα τοποθετώντας πρόχειρα τον καθρέφτη δίπλα του.*

**Σίσυ :** Θα δω πού θα τον βάλω.

*Ο Λεωνίδας γυρίζει και κοιτάζει τον καθρέφτη που ξεκρέμασε.*

**Λεωνίδας :** Το πιο χρήσιμο πράγμα έβγαλες.

**Σίσυ :** Αλήθεια; Σε τι χρειάζεται;

**Λεωνίδας :** Να βλέπουμε τα χάλια μας.

*[Μικρή σιωπή]*

**Λεωνίδας :** Πότε θα φάμε;

**Σίσυ :** Σε λίγο.

*Ο Λεωνίδας κοιτάζει τηλεόραση.*

*Η Σίσυ στέκεται μπροστά από τον πίνακα παίρνει το κινητό της ελέγχει το φως, κοιτάζεται στην κάμερα χαμογελάει, σταματάει.*

**Σίσυ :** Σήκω λίγο.

**Λεωνίδας :** Τι θέλεις;

**Σίσυ :** Θα ανεβάσουμε story.

**Λεωνίδας :** Αυτό που στήνεσαι και μιλάς στο κινητό;

**Σίσυ :** Έλα τώρα, που το φως είναι καλό.

**Λεωνίδας :** Τι με θες;

**Σίσυ :** Είσαι ο πατέρας μου.

**Λεωνίδας :** Και τώρα το θυμήθηκες;

**Σίσυ :** (τον σηκώνει του φέρνει ένα πουλόβερ, του φτιάχνει τα μαλλιά και τον στήνει δίπλα της) Θα τους ευχαριστήσω για τις ευχές για τα γενέθλιά μου. Θα κοιτάς στο κινητό και θα χαμογελάς. Δεν θα μιλήσεις καθόλου, εντάξει;

**Λεωνίδας :** Πεινάω.

**Σίσυ :** Χαμογέλα.

*Ο Λεωνίδας στήνεται και χαμογελάει παγωμένα.*

**Σίσυ :** Φίλες και φίλοι δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο ευτυχισμένη με κάνατε με τις ευχές σας. Η αγάπη σας και η αγάπη της οικογένειάς μου είναι αυτά που μου δίνουν δύναμη να συνεχίσω. Σε ευχαριστώ μπαμπά μου που είσαι πάντα δίπλα μου (τον φιλάει στο μάγουλο, ο Λεωνίδας συνοφρυώνεται και παίρνει ξανά την ίδια έκφραση με πριν με το παγωμένο χαμόγελο) και σένα γλυκέ μου για αυτό το υπέροχο δώρο (δείχνει τον πίνακα πίσω της). Εύχομαι τα καλύτερα και σε εσάς και τους δικούς σας ανθρώπους. Σας φιλώ.

*Χαμογελάει μεύτικα. Κλείνει το βίντεο. Ο Λεωνίδας συνεχίζει να μένει σαν άγαλμα χαμογελαστός.*

**Σίσυ :** Έλα εντάξει.

**Λεωνίδας :** Βγάλτο μου. (εν. το πουλόβερ) Έσκασα. Εσύ δεν θες κανονικούς ανθρώπους δίπλα σου, ηθοποιούς θέλεις.

*Η Σίσυ του το βγάζει.*

**Σίσυ :** Αυτή η γκρίνια σου.

**Λεωνίδας :** Θα λιποθυμήσω από την πείνα.

*Η Σίσυ πηγαίνει μέσα φέρνει πιάτα και στρώνει το τραπέζι.*

*Ο Λεωνίδας κάθεται και ακούει ειδήσεις.*

**Λεωνίδας :** (ακούγεται η φωνή της εκφωνήτριας σε δελτίο ειδήσεων άλλου καναλιού)

Πολύ μου αρέσει αυτή η κοπέλα. Τα λέει ωραία.

*Η Σίσυ κοιτάζει την τηλεόραση.*

**Σίσυ :** Εγώ δηλαδή δεν σου αρέσω;

**Λεωνίδας :** Καλή είσαι, μόνο που το πρόσωπό σου...

**Σίσυ :** Τι έχει το πρόσωπό μου; (ψάχνεται με τα χέρια της)

**Λεωνίδας :** Είναι τσιτωμένο ...βγάζεις κάτι σκληρό.

**Σίσυ :** Τι;

*Κοιτάζεται στον καθρέφτη και πιάνει τα σημεία που έκανε μπότοξ.*

**Σίσυ :** Πέρασαν δέκα μέρες. Τι λες; Μια χαρά είμαι.

**Λεωνίδας :** Είδες που χρειάζεται; (εν. τον καθρέφτη)

*Ξαναγυρνάει και παρακολουθεί ειδήσεις.*

**Λεωνίδας :** *(ακούγεται η φωνή της εκφωνήτριας)* Ξέρεις ποια μου θυμίζει; Αυτή πριν από σένα...να δεις πώς την έλεγαν...πολύ στεναχωρήθηκα που έφυγε. Δεν πρόκειται να ξαναβγεί άλλη σαν κι αυτή. Να δεις... Τζένη Καλούση! Τη θυμήθηκα!

*Η Σίσυ παγώνει και γουρλώνει τα μάτια.*

*Παίρνει το τηλεκοντρόλ και κλείνει την τηλεόραση*

**Λεωνίδας :** Φαγητό δεν μου δίνεις, κλείνεις και την τηλεόραση. Σε τιμωρία είμαι;

*Ακούγεται κουδούνι.*

**Σίσυ :** Επιτέλους!

*Η Σίσυ πηγαίνει στην πόρτα παίρνοντας το πορτοφόλι της. Ακούγεται μια αντρική φωνή και η φωνή της Σίσυ. Η Σίσυ μπαίνει κρατώντας σακούλες με φαγητό από το ντελίβερι.*

**Λεωνίδας :** Πόσο χρονών ήταν το παλικάρι;

**Σίσυ :** Δεκαοχτώ, δεκαεννιά. *(φέρνει πιάτα στο τραπέζι)*

**Λεωνίδας :** Θα μπορούσε να είναι κι αυτός.

**Σίσυ :** Μπαμπά τι λες;

**Λεωνίδας :** Για τον γιο σου λέω. Μπορεί να ήταν αυτός και να μην το υποψιάζεται κανένας από τους δυο σας.

**Σίσυ :** Τι έχεις πάθει τον τελευταίο καιρό; Μια το παιδί από το σούπερ μάρκετ, μια ο γιος της διαχειρίστριας που φέρνει τα κοινόχρηστα. Δεν έχει νόημα, δεν το καταλαβαίνεις; Ό,τι έγινε, έγινε. Δεν υπάρχει κανένα παιδί.

**Λεωνίδας :** Δεκάξι ήσουν, ολόκληρη κοπέλα.

**Σίσυ :** Σταμάτα πια με αυτή την ιστορία!

**Λεωνίδας :** Όταν οι άνθρωποι πεθαίνουν λένε ό,τι τους βαραίνει. Αυτή τίποτα. Μόνο ότι ήταν αγόρι.

**Σίσυ :** Αυτή σου η εμμονή. Θα σε πάω σε νευρολόγο μήπως είσαι στις αρχές άνοιας. Θερίζει στην ηλικία σου.

**Λεωνίδας :** Εσύ χρειάζεσαι ψυχολόγο που δεν θες να το παραδεχτείς.

**Σίσυ :** Μπαμπά... δεν σου κάνει καλό να θυμάσαι.

**Λεωνίδας :** Γι' αυτό εσύ ξέχασες;

**Σίσυ :** Ας φάμε θα παγώσουν. Κοίτα! Σου πήρα σουτζουκάκια.

**Λεωνίδα :** (δοκιμάζει) Σαν της μάνας σου δεν είναι. Μπορεί να ήταν φράου, αλλά το είχε με τη μαγειρική η συγχωρεμένη, εσύ πάλι-

**Σίσυ :** Ούτε σε αυτό είμαι καλή; Παραγγέλνω από τα πιο ακριβά εστιατόρια. Ξέρεις από πού ήρθε το σουτζουκάκι που τρως; Από τη Γλυφάδα.

**Λεωνίδας :** Α, γι' αυτό είναι παγωμένο, είχε κίνηση η παραλιακή.

**Σίσυ :** (δοκιμάζει και είναι παγωμένα) Εσύ και η πολυλογία σου. Πάω να τα ζεστάνω. Και σταμάτα να λες τη μαμά φράου.

*Η Σίσυ σηκώνεται από το τραπέζι και παίρνει τα πιάτα για να τα πάει στην κουζίνα.*

**Λεωνίδας :** Τον προηγούμενο μήνα έκλεισε τα δεκαοχτώ, θέλω να δω όταν θα έρθει να σε βρει τι θα του πεις.

*Η Σίσυ ακουμπάει τα πιάτα στο τραπέζι παγωμένη.*

Σκοτάδι

## 5η Σκηνή

Στο καμαρίνι η Σίσυ είναι όρθια και μιλάει στο τηλέφωνο. Ο Μιχάλης τραβάει βίντεο με τον εαυτό του σε κάθε γωνιά του καμαρινιού χορεύοντας.

**Μιχάλης :** Check it out babies. (τραβάει με την κάμερα του κινητού τα ρούχα της Σίσυ, τον καθρέφτη και άλλα σημεία του καμαρινιού)

**Σίσυ :** (στο κινητό) Πρώτη θα πέσει η επίσκεψη του πρωθυπουργού στον οίκο ευγηρίας. Και να υπολογίσεις πεντάλεπτο για τη δεξίωση. [...] Τη διάκριση των φοιτητών άλλη μέρα.

Κοιτάζει τον Μιχάλη.

**Σίσυ :** (στο κινητό) Συνεννοηθήκαμε; Τα λέμε σε λίγο. (στον Μιχάλη) Δεν νομίζω να ακούστηκε τι είπα;

**Μιχάλης :** Chill baybe, το'χω.

**Σίσυ :** Τι ανεβάζεις;

**Μιχάλης :** Τη φάση εδώ. (ανοίγει το κινητό τους τραβάει με την κάμερα) Έχω δίπλα μου τη φοβερή τύπισσα που λέει τις ειδήσεις. Για ό,τι ερωτήσεις έχετε, ξέρετε τι να κάνετε (δείχνοντας με τον δείκτη προς τα κάτω εννοώντας τα σχόλια) και η φοβερή και τρομερή Σίσυ Βαλλιάνου θα σας τα πει όλα. (κλείνει το μάτι και την αγκαλιάζει από τον λαιμό) Γιατί είναι πολύ cool.

**Σίσυ :** (τον αγριοκοιτάζει και χαζογελάει στην κάμερα) Ναι βέβαια με μεγάλη μου χαρά (χαμογελάει προσποιητά)

**Μιχάλης :** Stay tuned.

Ο Μιχάλης σταματάει να τραβάει βίντεο.

**Σίσυ :** Και θα απαντήσω σε ό,τι ερώτηση μου κάνει το κάθε βλαμμένο;

**Μιχάλης :** Hot stuff για να ανεβάσουμε τα views.

**Σίσυ :** Καλά, αλλά αν ξεφτιλιστώ αλίμονό σου!

**Μιχάλης :** Άσε τις κόμπλες.

*[Μικρή σιωπή]*

**Σίσυ :** Πώς σου φάνηκε η δεξίωση;

**Μιχάλης :** Άκου την κομματάρα! *(ακούγεται μουσική από το κινητό, πορώνεται)* Πωρε φίλε! Άκου, άκου γυρίσματα. Ο τύπος δεν υπάρχει δες τον *(της δείχνει το κινητό)*.

**Σίσυ :** Καλός είναι.

**Μιχάλης :** Μόνο καλός; Τα σπάει λέμε.

*Ο Μιχάλης χορεύει πωρωμένος προσποιούμενος ότι κρατάει κιθάρα και κάνει σολαρίσματα.*

**Σίσυ :** Πότε τελειώνει;

*Ο Μιχάλης συνεχίζει να χορεύει.*

*Η Σίσυ πηγαίνει και κάθεται στον καναπέ και περιμένει να τελειώσει το κομμάτι.*

**Μιχάλης :** Θα σου βάλω και το τελευταίο του.

*Η Σίσυ σηκώνεται τον πλησιάζει.*

**Σίσυ :** Μετά. Αφού μου πεις για τη δεξίωση. Θέλω να μάθω τι σου είπε ο πρόεδρος.

**Μιχάλης :** Της ομαδάρας;

**Σίσυ :** Έλα Μιχάλη!

**Μιχάλης :** Για δώσε περιγραφή.

**Σίσυ :** Δεν το πιστεύω! Κοντός με σμόκιν γύρω στα εξήντα με μαλλί-

**Μιχάλης :** Φυτεμένο;



**Σίσυ :** Την εμφύτευση την πρόσεξες.

**Μιχάλης :** Δεν πέτυχε γι' αυτό.

**Σίσυ :** Άστα αυτά και λέγε.

**Μιχάλης :** Με ρώτησε και καλά αν είμαι ευχαριστημένος και αν θα με ενδιέφερε να δοκιμάσω και κάτι άλλο.

**Σίσυ :** Κι εσύ τι του είπες;

**Μιχάλης :** Όλα καλά.

**Σίσυ :** Πας καλά; Τι όλα καλά; Εννοούσε να αναλάβεις καμία στήλη.

**Μιχάλης :** Α ναι; Για αυτό με ρώτησε αν έχω καμιά ιδέα;

**Σίσυ :** Και;

**Μιχάλης :** Δεν μου 'ρχεται τίποτα.

**Σίσυ :** Έτσι του είπες;

**Μιχάλης :** Αφού δεν μου 'ρχεται.

**Σίσυ :** Πότε θα σοβαρευτείς; Είναι δυνατόν ο πρόεδρος του καναλιού να σου κάνει πρόταση για εκπομπή κι εσύ να είσαι στον κόσμο σου;

**Μιχάλης :** Μου φτάνουν αυτά που κάνω.

**Σίσυ :** Οι ευκαιρίες δεν παρουσιάζονται κάθε μέρα στη ζωή μας.

**Μιχάλης :** *(κοιτάζοντας το κινητό)* Κοίτα τι ανέβασε η τύπισσα. Καλά δεν παίζεται.

**Σίσυ :** Με τη σχολή τι γίνεται;

**Μιχάλης :** Έχω εξεταστική, αλλά δεν το κόβω.

**Σίσυ :** Ήθελα να 'ξερα τι λένε οι γονείς σου.

**Μιχάλης :** Δεν λένε.

**Σίσυ :** Πώς κι έτσι;

**Μιχάλης :** Βρίσκονται στην άλλη διάσταση.

**Σίσυ :** Τι είναι αυτό τώρα;

**Μιχάλης :** Δεν το 'πιασες;

**Σίσυ :** Θεε να πεις ότι...

*[Μικρή σιωπή]*

**Σίσυ :** Είναι καιρός;

**Μιχάλης :** Όταν ήμουν μωρό.

**Σίσυ :** Πώς;

**Μιχάλης :** Αυτοκινητιστικό.

**Σίσυ :** Ποιος σε μεγάλωσε;

**Μιχάλης :** Η γιαγιά μου. Γιατί η ανάκριση;

**Σίσυ :** Από ενδιαφέρον. Δεν το ήξερα. Δεν μου το είχες πει.

**Μιχάλης :** Γιατί να το πω;

**Σίσυ :** Λυπάμαι.

**Μιχάλης :** Δεν τρέχει τίποτα.

**Σίσυ :** Μένεις με τη γιαγιά σου;

**Μιχάλης :** Όχι. Ζει στην Πάτρα.

**Σίσυ :** Τα καταφέρνεις; Θέλω να πω εδώ μόνος σου...

**Μιχάλης :** Under control η φάση. Εντάξει τώρα;

*[Μικρή σιωπή]*

**Σίσυ :** Έχεις φάει τίποτα; Να σου παραγγείλω μια ομελέτα;

**Μιχάλης :** Δεν πεινάω.

**Σίσυ :** Ένα σάντουιτς από το κυλικείο από τα ενισχυμένα που σου αρέσουν;

**Μιχάλης :** Τι έπαθες;

**Σίσυ :** Φεύγεις αργά.

**Μιχάλης :** Όπως κάθε μέρα.

**Σίσυ :** Καλά.

*Ο Μιχάλης κοιτάζει τα βιντεάκια με τη Σίσυ.*

**Μιχάλης :** Πάει σφαίρα το χθεσινό story μιλάμε.

**Σίσυ :** Ναι, το είδα.

**Μιχάλης :** Με τον δικό σου, θα παντρευτείτε;

**Σίσυ :** Κάποια στιγμή.

**Μιχάλης :** Την βρίσκετε; Ή μπορεί και να το διαλύσετε;

*Η Σίσυ χτυπάει ζύλο.*

**Σίσυ :** Εσύ πώς μας βλέπεις;

**Μιχάλης :** Ξέρω 'γω. Θα κάνετε και παιδί;

**Σίσυ :** Δεν νομίζεις ότι γίνεσαι αδιάκριτος;

**Μιχάλης :** Πάσο.

**Σίσυ :** Μιλήσατε με τον Βύρωνα;

**Μιχάλης :** Ναι αλλά δεν το βλέπω.

**Σίσυ :** Γιατί;

**Μιχάλης :** Περίεργη φάση.

**Σίσυ :** Δηλαδή;

**Μιχάλης :** Δεν προλαβαίνω.

**Σίσυ :** Μιχάλη-

**Μιχάλης :** Και δεν γουστάρω το pressing.

**Σίσυ :** Μήπως να το ξανασκεφτείς.

**Μιχάλης :** Δεν υπάρχει περίπτωση.

**Σίσυ :** Για τη στήλη μπορώ να σε βοηθήσω.

**Μιχάλης :** Δεν γουστάρω τον φακό.

**Σίσυ :** Ε, όχι και δεν τον γουστάρεις, όλη τη μέρα ανεβάζεις βιντεάκια.

**Μιχάλης :** Άλλη φάση και δεν τα κάνω όλα για πάρτη μου.

**Σίσυ :** Θα κάνουμε ένα δοκιμαστικό-

**Μιχάλης :** Με την καμία όμως.

**Σίσυ :** Μπορεί να ακούγεται μόνο η φωνή σου. Τα θέματα θα είναι από το διαδίκτυο και τα social.

*Ο Μιχάλης κοιτάζει στο κινητό του τα stories και τις φωτογραφίες.*

**Μιχάλης :** Να ανεβάσω και τη φωτό που είστε με τον Βύρωνα και τον κυριούλη;

*Η Σίσυ κοιτάζει στο κινητό του.*

**Σίσυ :** Ποιον κυριούλη; Ο θείος του είναι. Ήταν υπουργός παιδείας και αντιπρόεδρος της Βουλής.

**Μιχάλης :** *(κουνάει τους ώμους)* Οκ, ό,τι να 'ναι. *(την ανεβάζει)*

**Σίσυ :** Και τη φωτογραφία που είμαστε οι δυο μας με τον Βύρωνα.

**Μιχάλης :** *(την ανεβάζει)* Πολλά views πήρε και αυτή *(της δείχνει στο κινητό)* που είστε με τον τύπο.

**Σίσυ :** Σοβαρέψου επιτέλους για τον πρωθυπουργό πρόκειται.

*Ο Μιχάλης την κοιτάζει και χαμογελάει πονηρά.*

**Σίσυ :** Τι είναι;

**Μιχάλης :** Θα πάθεις *(της δείχνει στο κινητό)* μας έβγαλε και την ανέβασε.

**Σίσυ :** Καλά πότε;

**Μιχάλης :** Όταν μιλούσες με αυτόν με το φυτεμένο μαλλί.

**Σίσυ :** Μιχάλη! Είδες όμως πόσο απλός και άμεσος είναι;

*Ακούγεται κινητό. Η Σίσυ απαντά.*

**Σίσυ :** Ναι. Τα βίντεο; *(κοιτάζει τον Μιχάλη)*

*Ο Μιχάλης της κάνει νόημα με τους αντίχειρες πάνω.*

**Σίσυ :** Έτοιμα είναι. Μαζευτείτε κι έρχομαι. *(κλείνει το τηλέφωνο)* Πάω. *(σηκώνεται, παίρνει τα χαρτιά της και γυρίζει στον Μιχάλη)*

*Ο Μιχάλης χαζεύει στο κινητό του.*

**Σίσυ :** Μόλις τελειώσεις να φύγεις. Δεν υπάρχει λόγος να χάνεις την ώρα σου. Έχεις και μια εξεταστική. Και να φας κάτι. Παράγγειλε ό,τι θες, πληρώνω εγώ.

*Ο Μιχάλης σταματά να χαζεύει το κινητό του και την κοιτάζει.*

*Η Σίσυ φεύγει.*

## 6η Σκηνή

**Μιχάλης :** *(μιλάει στο κινητό)* Μεγάλο fail, δεν πρόκειται να χώσω άλλο χρήμα. Μας μιλάρουν χοντρά. Ό,τι πάρω από το event και τέρμα. Τα πήρα άγρια. [...] Ok τα λέμε. *(κλείνει το τηλέφωνο)*

*Χαζεύει στο κινητό του.*

*Μπαίνει ο Μίνως.*

**Μίνως :** Γεια σου μεγάλη.

**Μιχάλης :** *(διαβάζει από το κινητό)* "Αυτό που το κουτί της πίτσας είναι τετράγωνο, η πίτσα στρογγυλή και την κόβουμε σε τρίγωνα, είναι πολύ ύποπτο".

**Μίνως :** Τι είναι αυτό;

**Μιχάλης :** Meme.

**Μίνως :** Τι;

**Μιχάλης :** Άστο. Έξυπνο όμως ε; Δεν μπορείς να πεις.

**Μίνως :** Ιδιοφυές.

*Ο Μίνως πηγαίνει στον καναπέ και κοιτάζει τις σακούλες με τα ρούχα της Σίσυ.*

**Μίνως :** Τα έφεραν επιτέλους;

*Τις σηκώνει πλησιάζει το φως και κοιτάζει τα ρούχα.*

**Μιχάλης :** Κοιτάς για κανένα ελάττωμα;

**Μίνως :** Για το μακιγιάζ και το χτένισμα.

*Ο Μίνως κοιτάζει ένα ένα τα ρούχα με προσοχή, κάποια τα πετάει στην άκρη.*

**Μίνως :** Στυλίστες σου λέει. Τα μισά δεν φοριούνται. Εγώ δηλαδή πρέπει να το δω κι αυτό;

**Μιχάλης :** Πώς και κομμωτής η φάση;

**Μίνως :** Μην το ψάχνεις.

**Μιχάλης :** Το ήθελες από μικρός;

**Μίνως :** Μικρός είχα ζόρια.

**Μιχάλης :** Α κατάλαβα. Οι δικοί σου ήταν περίεργοι.

**Μίνως :** Ας πούμε ότι είχαν τα θέματά τους και δεν γινόταν να μείνω μαζί τους.

**Μιχάλης :** Και πού έμενες;

**Μίνως :** Σε κάτι σαν οικοτροφείο.

**Μιχάλης :** Ναι ε; Τι έπαιζε εκεί;

**Μίνως :** Στην αρχή καλά, ώσπου άλλαξαν τα πράγματα και στα δεκαέξι το έσκασα.

**Μιχάλης :** Φυγάς κι έτσι; Γουστάρω! Και μετά;

**Μίνως :** Ήρθα στην Αθήνα. Να μην στα πολυλέω γνώρισα την κυρία Ευανθία. Είχε κομμωτήριο. Σκούπιζα και έλουζα στην αρχή. Με τον καιρό έμαθα τη δουλειά, μου άρεσε κιόλας και το συνέχισα.

**Μιχάλης :** Αυτά που γίνονται στις ταινίες δηλαδή.

*[Μικρή σιωπή]*

**Μίνως :** Δεν έχει ζέστη;

*Ο Μίνως παίρνει το κοντρόλ του κλιματιστικού, το πατάει δεν ανοίγει.*

**Μίνως :** Τι έπαθε;

*Παίρνει μια καρέκλα βάζει ένα χαρτί για να μην τη λερώσει κοιτάζει το κλιματιστικό.*

**Μίνως :** (στον Μιχάλη) Άνοιξε το ντουλάπι κάτω δεξιά και πιάσε το δοκιμαστικό κατσαβίδι.

*Ο Μιχάλης είναι απορροφημένος στο κινητό.*

**Μίνως :** Μιχάλη!

**Μιχάλης :** (σηκώνεται) Στο ποιο;

**Μίνως :** Κάτω δεξιά.

*Ο Μιχάλης ανοίγει το ντουλάπι.*

**Μίνως :** Ένα κατσαβίδι με διάφανη λαβή. Το βλέπεις;

**Μιχάλης :** Όχι ρε φίλε, δεν είναι δίκαιο γαμώτο!

**Μίνως :** Τι έγινε;

**Μιχάλης :** Αναβλήθηκε το event.

**Μίνως :** Μιχάλη το κατσαβίδι.

*Ο Μιχάλης το βρίσκει και του το δίνει.*

**Μιχάλης :** Σπάστηκα τώρα.

*Ο Μίνως βάζει το κατσαβίδι στην πρίζα για να δει αν έχει ρεύμα.*

**Μίνως :** Πήγαινε λίγο να δεις αν έπεσε η ασφάλεια.

**Μιχάλης :** Άντε πάλι στην αναμονή. Πού να πάω;

**Μίνως :** Πίσω σου υπάρχει ένας πίνακας με πολλές ασφάλειες. Για δεξ είναι όλες προς τα πάνω;

*Ο Μιχάλης κοιτάζει πίσω του και ανοίγει τον πίνακα.*

**Μιχάλης :** Ω! Τι λες τώρα σαν το enterprise είναι! (εν. το διαστημόπλοιο στην ταινία *star trek*) Μια είναι κάτω.



**Μίνως :** Για ανέβασέ τη.

**Μιχάλης :** Σίγουρα δεν θα ανατιναχτούμε;

**Μίνως :** Τέλειωνε.

*Ο Μιχάλης την ανεβάζει. Ο Μίνως βάζει το κατσαβίδι και δείχνει ότι περνάει ρεύμα και ανάβει.*

**Μίνως :** Αυτό ήταν.

*Κατεβαίνει από την καρέκλα παίρνει το χαρτί και το πετάει. Παίρνει το κοντρόλ και ανοίγει το κλιματιστικό.*

**Μίνως :** (δροσίζεται) Ανάσταση! Αν το ξανακάνει θα χρειαστεί ηλεκτρολόγο. Για τι event έλεγε;

**Μιχάλης :** Mystery life.

**Μίνως :** Για παιχνίδι πρόκειται;

**Μιχάλης :** Bingo!

**Μίνως :** Θα τον κάψεις τον εγκέφαλό σου, όλη τη μέρα στο κινητό και το pc.

**Μιχάλης :** Μην αρχίζεις. Όλοι τα ίδια λέτε, ότι χαζεύεις και τέτοια. Ξέρεις με πόσους μιλάω από όλο τον κόσμο; Ο Gabriel που είναι από την Αργεντινή και τώρα βρίσκεται στη Βραζιλία μου είπε να πάω και εγώ.

**Μίνως :** Και τι να κάνεις;

**Μιχάλης :** Ό,τι κι αυτός. Είναι σε ένα πρόγραμμα στήριξης γι' αυτούς που μένουν σε φαβέλες. Σου εξασφαλίζουν διαμονή και φαγητό. Γαμάτη φάση.

**Μίνως :** Και τι; Σκέφτεσαι να πας;

**Μιχάλης :** Μπορεί, γιατί όχι; Ξέρεις πόσοι γυρνούν τον κόσμο έτσι;

**Μίνως :** Συλλέκτης εμπειριών λοιπόν. Για πες τώρα και για την εμπειρία σου από το πάρτι.

**Μιχάλης :** Ξενέρα.

**Μίνως :** Δηλαδή;

**Μιχάλης :** Πολύ κυρίλα.

**Μίνως :** Καμιά ενδιαφέρουσα γνωριμία;

**Μιχάλης :** Τίποτα που να λέει.

**Μίνως :** Άλλα είδα.

**Μιχάλης :** Τι;

**Μίνως :** Selfie με τον πρωθυπουργό.

**Μιχάλης :** Πολύ cool ο τύπος. Δεν το περίμενα. Μου είπε για τα παιδιά του που έχουν κόλλημα με το gaming και ότι αρέσει και σε αυτόν το mystery life.

**Μίνως :** Και ενθουσιάστηκες. Προώθησες και κανένα αίτημα;

**Μιχάλης :** Όχι ρε γαμώτο. Δεν μου 'ρθε εκείνη την ώρα. Θα του έλεγα για τον στρατό. Χάσιμο χρόνου. Σιγά μην πάω να πολεμήσω, εδώ και στα παιχνίδια βαριέμαι.

**Μίνως :** Θα πας να δεις τη γιαγιά σου το σαββατοκύριακο;

**Μιχάλης :** Μπα.

**Μίνως :** Μην την παραμελείς. Μεγάλη γυναίκα είναι.

**Μιχάλης :** Μιλάμε κάθε μέρα.

**Μίνως :** Από κοντά είναι αλλιώς.

**Μιχάλης :** Με πρήζει για το πτυχίο.

**Μίνως :** Σε αγαπάει.

*[Μικρή σιωπή]*

**Μίνως :** Τι μου είπε η Σίσυ θα αναλάβεις και τα social του Βύρωνα;

**Μιχάλης :** Δεν πρόκειται, της το ξέκοψα.

**Μίνως :** Πώς κι έτσι;

*Ο Μιχάλης κουνάει τους ώμους.*

**Μιχάλης :** Βρεθήκατε;

**Μιχάλης :** Ναι.

**Μίνως :** Πού;

**Μιχάλης :** Στο γραφείο του.

**Μίνως :** Και;

**Μιχάλης :** Μου είπε τι ήθελε.

**Μίνως :** Τι ήθελε;

**Μιχάλης :** Διάφορα.

**Μίνως :** Για γίνει πιο συγκεκριμένος.

**Μιχάλης :** Στην αρχή άρχισε να μου λέει και καλά ότι θαυμάζει τη δουλειά μου και κάτι παπαριές και πήγε για πλαγιομετωπική η φάση, αλλά την έκανα γυριστή και έμεινε παγωτό ο τύπος.

**Μίνως :** Αυτό σημαίνει ότι σου την έπεσε;

**Μιχάλης :** Το 'πιασες.

**Μίνως :** Το αρχίδι.

**Μιχάλης :** Δεν το περίμενα. Η Σίσυ ξέρει ότι ο δικός της-

**Μίνως :** Εσύ τι λες;

**Μιχάλης :** Πολλές σχέσεις είναι ok με αυτό.

**Μίνως :** Πού; Στη Σουηδία;

**Μιχάλης :** Εσύ πώς την ψιλιάστηκες τη φάση;

**Μίνως :** Μου την είχε πέσει κι εμένα.

**Μιχάλης :** Ρε τι γίνεται! Πολύ πέφτουλας ο τύπος. Της το είπες;

**Μίνως :** Προσπάθησα, αλλά ξέρεις τη Σίσυ. Περίμενα ότι θα καταλάβαινε κάποια στιγμή ότι η σχέση τους γι' αυτόν είναι βιτρίνα για την πολιτική του καριέρα.

**Μιχάλης :** Σου την ξανάπεσε;

**Μίνως :** Του 'δωσα να καταλάβει ότι δεν τον έπαιρνε.

**Μιχάλης :** Την πρώτη μέρα που σας γνώρισα νόμιζα ότι με τη Σίσυ ξέρεις...

**Μίνως :** Τι;

**Μιχάλης :** Παίζει φάση.

**Μίνως :** (γελάει) Εγώ με τη Σίσυ;

**Μιχάλης :** Είναι ο Βύρωνας ε;

**Μίνως :** Και χωρίς αυτόν, δεν υπήρχε περίπτωση.

**Μιχάλης :** Μήπως είσαι gay;

**Μίνως :** Είμαι εκτός για πολλούς λόγους. Άστο.

**Μιχάλη :** Εκείνη τη βλέπει σοβαρά τη φάση μαζί του.

**Μίνως :** Με προβληματίζει ο τύπος.

**Μιχάλης :** Επειδή μας την έπεσε; Αρέσουμε τι να κάνουμε. (γελάει)

**Μίνως :** Μακάρι να ήταν μόνο αυτό.

**Μιχάλης :** Δηλαδή;

**Μίνως :** Κάτι υπάρχει και δεν είναι καθόλου καλό.

**Μιχάλης :** Και θες να την προφυλάξεις. Μήπως τη γουστάρεις τελικά;

**Μίνως :** Ξεκόλλα! Δεν έχει να κάνει με τη Σίσυ.

**Μιχάλης :** Τότε;

**Μίνως :** Εδώ και καιρό προσπαθώ να βρω στοιχεία για την εποχή που ήταν πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου μιας δομής.

**Μιχάλης :** Έτρωγε λεφτά;

**Μίνως :** Αυτό θα ήταν το λιγότερο. Πρόκειται για δομή που φιλοξενεί ασυνόδευτα παιδιά και εκείνη την εποχή είχαν ακουστεί διάφορα περίεργα, που κουκουλώθηκαν χωρίς να γίνει έρευνα. Λίγο καιρό μετά παραιτήθηκε επειδή του έγινε πρόταση να αναλάβει πρόεδρος σε έναν οργανισμό. Βρωμάει η υπόθεση.

**Μιχάλης :** Ω ρε φίλε! Άλλο πέφτουλας και άλλο μπλεγμένος με τέτοια.

*Ο Μιχάλης πιάνει το κινητό του και πάει να γκουγκλάρει*

**Μιχάλης :** Πώς λένε τη δομή;

**Μίνως :** Δεν θα βρεις τίποτα εκεί.

*[Μικρή σιωπή]*

**Μίνως :** Είδα το ποστ σου. Το παιδί κολλητός σου;

**Μιχάλης :** Μαζί μεγαλώσαμε. Φευγάτος τύπος.

**Μίνως :** Πάει καιρός που-

**Μιχάλης :** Πέντε χρόνια.

**Μίνως :** Είδα τα σχόλια. Βοηθάς με τον τρόπο σου.

**Μιχάλης :** Ναι ε; *(ζύνει το κεφάλι του)*

*[Μικρή σιωπή]*

**Μιχάλης :** Και για πες.

**Μίνως :** Στο διαδίκτυο δεν μπορείς να βρεις αποδείξεις. Χρειάζεται έρευνα στα αρχεία της αστυνομίας. Αν προσπάθησαν ποτέ να θάψουν οτιδήποτε, σίγουρα υπάρχει εκεί.

**Μιχάλης :** Στο στόμα του λύκου; Δύσκολα τα πράγματα.

**Μίνως :** Έχω δικό μου άνθρωπο με διασυνδέσεις στο αρχηγείο.

**Μιχάλης :** Άτσα άκρες ο παίκτης! No problem τότε!

**Μίνως :** Χρειάζομαι ένα άτομο εμπιστοσύνης όμως, που δεν θα κινήσει υποψίες για να κάνει την έρευνα.

**Μιχάλης :** Παίζει κανένας;

**Μίνως :** Έλεγα μήπως ..αν ήθελες..λόγω και των βίντεο που επιμελείσαι στο δελτίο-

**Μιχάλης :** Τι λες τώρα! Μυστικός πράκτορας; Ουάου!

**Μίνως :** Μιχάλη θέλει μεγάλη προσοχή και σοβαρή έρευνα. Θα μπορέσεις;

**Μιχάλης :** James Bond 007. Και πολύ γουστάρω!

**Μίνως :** Αρχίζω να το μετανιώνω.

**Μιχάλης :** Trust me man i'm your guy λέμε! Σοβαρά τώρα, το 'χω. Πότε ξεκινάω;

**Μίνως :** Θα σου πω πρώτα τι έχω βρει μέχρι τώρα και μετά θα συνεχίσεις με τα αρχεία.

**Μιχάλης :** Κι αν είναι τέτοιος ο τύπος;

**Μίνως :** Το καλό που του θέλω να μην είναι. Γιατί δεν πρόκειται να το αφήσω έτσι.  
Όχι αυτή τη φορά.

*Ο Μιχάλης τον κοιτάζει απορημένος.*

*Σκοτάδι*

## 7η Σκηνή

*Βράδυ στο σαλόνι στο διαμέρισμα της Σίσυ. Ο Λεωνίδας κάθεται στο τραπέζι και κοιτάζει τον Μιχάλη που ασχολείται με το κινητό του.*

**Λεωνίδας :** Δεν κάνεις κακό στα μάτια σου;

**Μιχάλης :** Μην ανησυχείτε.

**Λεωνίδας :** Πολύ χαίρομαι που σε γνωρίζω πάντως.

**Μιχάλης :** Ναι;

**Λεωνίδας :** Φαίνεσαι καλό παιδί. Φιλότιμο. Σε μεγάλωσαν καλά;

**Μιχάλης :** Ε; Δεν έχω παράπονο.

**Λεωνίδας :** Έχετε την ίδια κοψιά. Κοίτα με λίγο.

*Ο Μιχάλης τον κοιτάζει με απορία.*

**Λεωνίδας :** Πλησίασε να σε δω καλύτερα.

**Μιχάλης :** Γιατί;

*Ο Λεωνίδας κουνάει το χέρι για να τον πλησιάσει.*

*Ο Μιχάλης τον πλησιάζει και κοιτάζει και το κινητό γιατί παίζει παιχνίδι. Ο Λεωνίδας τον κοιτάζει από κοντά στα μάτια.*

**Λεωνίδας :** Ίδιο σχήμα, άλλο χρώμα.

**Μιχάλης :** Τι λέτε;

**Λεωνίδας :** Πόσο χρονών είσαι;

**Μιχάλης :** Είκοσι τρία.

**Λεωνίδας :** Είκοσι τρία ε; Μεγάλος είσαι. Αν ήσουν δεκαοχτώ θα έκοβα το κεφάλι μου, ότι ήσουν αυτός.

**Μιχάλης :** Ξέρετε αν θα αργήσει;

**Λεωνίδας :** Τι ώρα είναι;

**Μιχάλης :** Δέκα και μισή.

**Λεωνίδας :** Για άνοιξε την τηλεόραση και πάτα το εννέα μήπως έχει καμιά ελληνική ταινία. Ο Λογοθετίδης είναι ο αγαπημένος μου.

**Μιχάλης :** Μισό να κρύψω τις ράβδους χρυσού.

*Ο Λεωνίδας σηκώνεται τον πλησιάζει και κοιτάζει το κινητό του.*

**Λεωνίδας :** Τι να κρύψεις;

**Μιχάλης :** Εδώ κάτω από το δεντρόσπιτο. Πρέπει να προλάβω μην με βρουν.

**Λεωνίδας :** Ποιοι;

**Μιχάλης :** Αυτοί που με κυνηγάνε.

**Λεωνίδας :** Ποιοι είναι αυτοί;

**Μιχάλης :** Δεν τους ξέρω. Εμφανίζονται ξαφνικά.

**Λεωνίδας :** (φοράει τα γυαλιά του) Αυτό εκεί τι είναι;

**Μιχάλης :** Φτυάρι. Το πήρα για να σκάψω.

**Λεωνίδας :** Πού το βρήκες;

**Μιχάλης :** Το αγόρασα.

**Λεωνίδας :** Με τι λεφτά;

**Μιχάλης :** Εξαργύρωσα πόντους.

**Λεωνίδας :** Και άμα τις κρύψεις τι θα γίνει;

**Μιχάλης :** Θα κερδίσω τους έξτρα πόντους και θα προχωρήσω στο επόμενο level. Νάτοι.

**Λεωνίδας :** Πού είναι;

**Μιχάλης :** Πίσω μου. Με περικύκλωσαν.

**Λεωνίδας :** Τρέξε. Δεν μπορείς να τρέξεις;

**Μιχάλης :** Πρέπει να πάρω τις ράβδους.



**Λεωνίδας :** Άστες να σωθείς.

**Μιχάλης :** Όχι ρε γαμώτο.

**Λεωνίδας :** Τι έγινε;

**Μιχάλης :** Με σκότωσαν.

**Λεωνίδας :** Κρίμα.

**Μιχάλης :** Τώρα ξέρω από πού εμφανίζονται. Ποιο κανάλι μου είπατε;

**Λεωνίδας :** Άστο καλύτερα. Να πούμε καμιά κουβέντα. Ωστε είσαι φοιτητής.

**Μιχάλης :** Ναι.

**Λεωνίδας :** Διαβάζεις καθόλου;

**Μιχάλης :** Καθόλου.

**Λεωνίδας :** Καλά κάνεις.

**Μιχάλης :** Αλήθεια;

**Λεωνίδας :** Είδα και τη Σίσυ που διάβαζε. Τι κατάφερε;

**Μιχάλης :** Είναι γνωστή και πληρώνεται καλά.

**Λεωνίδας :** Ε και; Δεν είναι αυτό η ζωή αγόρι μου. Μάνα και κόρη ποτέ δεν με άκουσαν. Τους ανθρώπους πρέπει να τους αφήνουμε στην ησυχία τους, να ακολουθούν το μέσα τους.

**Μιχάλης :** Με βολεύει αυτό.

**Λεωνίδας :** *(σηκώνεται)* Πάω να φέρω προφιτερόλ. Αγόρασα κρυφά το πρωί. Εδώ μέσα έχουμε στρατιωτικό νόμο. Έφαγα ήδη ένα *(του κλείνει το μάτι συνωμοτικά)*

*Ο Λεωνίδας σηκώνεται και πηγαίνει στην κουζίνα.*

*Ο Μιχάλης παίρνει τηλέφωνο από το κινητό του.*

**Μιχάλης :** Έλα. Δεν έχει έρθει ακόμα. Είμαι με τον γέρο της. Ωραίος τύπος. [...] Σίγουρα κάνουμε καλά; [...] Δηλαδή να ξεκινήσω χωρίς εσένα; Πόσο θα αργήσεις; Καλά εντάξει. *(κλείνει το τηλέφωνο)*

*Ο Λεωνίδας έρχεται με δύο μπολ με προφιτερόλ και κουτάλια.*

**Λεωνίδας :** Τέτοιο προφιτερόλ δεν έχεις φάει.

*Του δίνει το μπολ, ο Μιχάλης τρώει και ενθουσιάζεται.*

**Μιχάλης :** Μμμμ! Κόλαση λέμε!

**Λεωνίδας :** Τι σου έλεγα; (τρώει κι αυτός με μεγάλη όρεξη τη μια κουταλιά μετά την άλλη)

*Ο Μιχάλης τρώει και τον κοιτάζει ταυτόχρονα.*

**Μιχάλης :** Μήπως δεν κάνει να τρώτε τόσο;

**Λεωνίδας :** Μην ανησυχείς. Το ρεκόρ μου είναι τα έξι.

*Ανοίγει η πόρτα και μπαίνει η Σίσυ.*

**Σίσυ :** Καλησπέρα. (βλέπει τον Μιχάλη) Τι γίνεται;

**Λεωνίδας :** Καλώς την.

**Σίσυ :** Μιχάλη τι θέλεις εδώ;

**Λεωνίδας :** Τι ερώτηση είναι αυτή;

*Η Σίσυ κοιτάζει τον Λεωνίδα που κρατάει το μπολ.*

**Λεωνίδας :** Τι θες; Γιαούρτι είναι. (κρατάει το μπολ κοντά του)

**Μιχάλης :** Ήθελα να σου μιλήσω. Στο κανάλι δεν γινόταν.

**Σίσυ :** Μήπως επειδή έχεις εξαφανιστεί τις τελευταίες εβδομάδες;

**Λεωνίδας :** Θα είχε υποχρεώσεις το παιδί.

**Σίσυ :** Μπαμπά!

**Μιχάλης :** Υπήρχε λόγος που έλειπα, γι' αυτό ήρθα να σου μιλήσω.

**Σίσυ :** Σ' ακούω.

**Λεωνίδας :** (στη Σίσυ) Ίδια η μάνα σου. Φράου.

**Μιχάλης :** Φράου! Καλό! Πολύ καλό! Give me five! (σηκώνει το χέρι του και περιμένει να σηκώσει και ο Λεωνίδας το δικό του. Ο Λεωνίδας δεν καταλαβαίνει, του δείχνει ο Μιχάλης την κίνηση και χτυπάνε τα χέρια)

**Σίσυ :** Θα μιλήσεις;

**Μιχάλης :** Είναι κάτι που βρήκα. Δηλαδή όχι μόνος μου.

**Σίσυ :** Συνέχισε.

**Μιχάλης :** Κοίτα (ζύνει το κεφάλι του)

**Λεωνίδας :** Βοήθησε το παιδί. Βλέπεις, δυσκολεύεται.

**Σίσυ :** Αφού δεν ξέρω τι θέλει να πει.

**Λεωνίδας :** Κάτι βρήκε σου λέει.

**Σίσυ :** Μπαμπά άσε να μιλήσει.

**Λεωνίδας :** Αν ήταν ο γιος σου, έτσι θα τον έστηνες στον τοίχο; Θα το έβαζε στα πόδια το παιδί.

**Σίσυ :** Δεν είναι γιος μου, δεν έχω γιο πότε θα το καταλάβεις;

**Λεωνίδας :** Μην κάνεις το ίδιο λάθος με τη μάνα σου εσύ έχεις ακόμα την ευκαιρία να διορθώσεις τα πράγματα.

[Μικρή σιωπή]

**Μιχάλης :** Γιατί πράγμα μιλάτε;

**Σίσυ :** Τίποτα. Δεν σε αφορά.

**Λεωνίδας :** Δεν μου λες αγόρι μου, αν δεν σε είχαν μεγαλώσει οι πραγματικοί σου γονείς, δεν θα πήγαινες κάποια στιγμή να τους συναντήσεις; Ειδικά τη μάνα σου. Να τη ρωτήσεις γιατί το έκανε;

**Μιχάλης :** Τι να σας πω, εμένα πέθαναν.

**Λεωνίδας :** (στη Σίσυ) Βλέπεις; Υπάρχουν και χειρότερα.

**Σίσυ :** Γιατί μου το κάνεις αυτό; Γιατί δεν καταλαβαίνεις; Δεν ξέρουμε τίποτα. Αν ζει ή αν πέθανε. Αν δόθηκε σε κάποια οικογένεια ή σε κάποια δομή. Αν είναι εδώ ή στο εξωτερικό. Τίποτα. Το καταλαβαίνεις; ΤΙΠΟΤΑ!

**Λεωνίδας :** Και τι σε εμποδίζει να μάθεις;

**Σίσυ :** Την νευρολογική εξέταση δεν τη γλιτώνεις.

**Λεωνίδας :** Κάνε ό,τι νομίζεις. Να ξέρεις όμως ότι και να πεθάνω το φάντασμά μου θα σε κυνηγάει μέχρι να τον βρεις και να του εξηγήσεις.

**Μιχάλης :** Αν ζούσαν πάντως θα πήγαινα να τους βρω.

**Λεωνίδας :** Άκουσες;

*[Μικρή παύση]*

**Μιχάλης :** (στη Σίσυ) Δηλαδή τι; Έχεις παιδιά;

**Σίσυ :** Το λήγουμε τώρα και το ξεχνάμε. Θα μου πεις γιατί ήρθες;

*Χτυπάει κουδούνι.*

**Μιχάλης :** Θα τα μάθεις και από τους δυο μας.

**Σίσυ :** Ποιους; Δεν καταλαβαίνω.

*Ο Μιχάλης πηγαίνει να ανοίξει την πόρτα.*

## 8η Σκηνή

*Ανοίγει την πόρτα ο Μιχάλης και μπαίνει ο Μίνως.*

**Σίσυ :** Κι εσύ; Τι γίνεται;

**Μίνως :** Της είπες τίποτα;

**Μιχάλης :** Άλλα βγήκαν στη φόρα.

**Μίνως :** Δηλαδή;

**Μιχάλης :** Η Σίσυ έχει παιδί.

**Μίνως :** (στη Σίσυ) Αλήθεια; Είσαι έγκυος;

*Η Σίσυ πιάνει το κεφάλι της και κάθεται στον καναπέ.*

**Μιχάλης :** Όχι τώρα. Παλιά.

**Μίνως :** Σίσυ;

**Σίσυ :** Δεν το πιστεύω ότι μιλάω γι' αυτό.

**Λεωνίδας :** Κάποια στιγμή θα γινόταν.

*[Παύση]*

**Σίσυ :** Ήμουν δεκάξι. Δεν ήξερα τι μου γινόταν.

**Μίνως :** Το κράτησες.

**Σίσυ :** Λες και είχα επιλογή. Η μητέρα μου επέμενε. Φοβόταν ότι με την έκτρωση δεν θα μπορούσα να κάνω παιδιά.

**Μιχάλης :** Και τώρα πού είναι;

**Σίσυ :** Δεν ξέρω. Δεν μας είπε. Μόνο ότι ήταν αγόρι. Εντάξει τώρα;

**Λεωνίδα :** Πριν ένα μήνα έγινε δεκαοχτώ. Ολόκληρος άντρας. Θα έρθει να τη βρει. Της το λέω και δεν καταλαβαίνει.

**Μίνως :** Δεν μου είχες μιλήσει ποτέ.

**Σίσυ :** Δεν έβρισκα τον λόγο.

**Μίνως :** Σωστά. Δεν υπήρχε λόγος. Κι ο πατέρας;

**Λεωνίδας :** Ο καθηγητής των μαθηματικών που της έκανε ιδιαίτερα. Παντρεμένος με τρία παιδιά. Μεγάλο ρεμάλι. Από την αρχή δεν μου άρεσε, της το έλεγα της μακαρίτισσας.

**Σίσυ :** Μπαμπά!

**Λεωνίδας :** Δεν με άκουσε, όπως κι εσύ τώρα με αυτόν που πήγες κι αρραβωνιάστηκες. Θα την πατήσεις πάλι. Θα το δεις. Δεν μου αρέσει το μούτρο του.

*Ο Μίνως και ο Μιχάλης κοιτάζονται.*

**Σίσυ :** Τι συμβαίνει; Φοβάσαι ότι θα παντρευτώ και θα μείνεις μόνος;

**Λεωνίδας :** Πόσο πιο μόνος; Αφού λέω να πάω στο γηροκομείο. Θα έχω παρέα και θα μου δίνουν περισσότερη σημασία. Ευτυχώς έχω τη σύνταξή μου και δεν σε έχω ανάγκη. Πάω να φέρω προφιτερόλ που αγόρασα το πρωί. Φώναξε όσο θέλεις.

*Ο Λεωνίδας φεύγει.*

**Σίσυ :** *(φωνάζει να την ακούσει ο Λεωνίδας)* Να δω ποιος θα σε τρέχει, γιατί εγώ δεν πρόκειται. *(στον Μίνωα και τον Μιχάλη)* Λοιπόν σας ακούω, τι είναι αυτό που πρέπει να μάθω. Και εσύ *(στον Μιχάλη)* γιατί εξαφανίστηκες τόσες μέρες;

**Μίνως :** Με τον Μιχάλη κάναμε μια έρευνα.

**Σίσυ :** Τι κάνατε; *(γελάει)* Για τι πράγμα;

**Μιχάλης :** Για τον δικό σου.

**Μίνως :** Βρήκαμε σοβαρά στοιχεία για τον Βύρωνα.

**Σίσυ :** Εσείς οι δύο κάνατε έρευνα και βρήκατε σοβαρά στοιχεία. Μάλιστα. Παρακάτω.

**Μιχάλης :** Είναι μπλεγμένος σε υπόθεση διακίνησης υλικού παιδικής πορνογραφίας.

**Σίσυ :** Πας καλά; Τι βλακείες είναι αυτές; Πώς σας ήρθε;

**Μιχάλης :** Είχε βρεθεί υλικό στους υπολογιστές του.

**Σίσυ :** Πότε;

**Μίνως :** Τότε που ήταν Βρυξέλλες. Είχε εκδοθεί ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης.

**Σίσυ :** Τι παραμύθια μου λέτε; Αν συνέβαινε αυτό θα ξεσπούσε σκάνδαλο. Είναι δυνατόν να μην είχε μαθευτεί;

**Μίνως :** Δεν έγινε σύλληψη. Ζητήθηκε από τις δικαστικές αρχές να τους παραδοθεί το υλικό και μετά αρνήθηκαν να τον παραδώσουν, επικαλούμενες κάποια άρθρα της ελληνικής νομοθεσίας. Και έτσι δεν έμαθε ποτέ κανείς τίποτα. Στα αρχεία της αστυνομίας όμως είναι όλα καταγεγραμμένα.

*Η Σίσυ γελάει. Ξεκαρδίζεται δεν μπορεί να σταματήσει.*

*Ο Λεωνίδας έρχεται με τα μπολ με τα προφιτερόλ.*

**Λεωνίδας :** Έφτιαξε το κέφι σου επιτέλους!

*Αφήνει τα μπολάκια με το προφιτερόλ στο τραπέζακι, δίνει το ένα στον Μιχάλη και του κλείνει συνωμοτικά το μάτι και ένα κρατάει εκείνος. Τρώνε με όρεξη.*

**Σίσυ :** Όστε έτσι. Αυτά ανακάλυψαν οι Σέρλοκ Χόλμς και δόκτορ Γουάτσον.

**Λεωνίδας :** Ωραία σειρά πολύ μου άρεσε.

**Σίσυ :** Κι εσείς πώς και κολλητοί και κάνετε και έρευνες;

**Μίνως :** Αυτό έχεις να πεις;

**Μιχάλης :** *(ακουμπάει στο τραπέζακι το προφιτερόλ)* Θες να δεις τι θα ανεβάσω *(κοιτάζει το ρολόι του)* σε 15 λεπτά ακριβώς;

**Σίσυ :** Τι θα κάνεις;

**Μίνως :** Σίσυ τα στοιχεία είναι αδιάσειστα. Και το χειρότερο είναι αντί να μαζευτεί, το χόντρυνε περισσότερο το πράγμα κι όταν άρχισαν να βγαίνουν προς τα έξω ιστορίες σχετικά με κάμερες που είχαν τοποθετηθεί στους χώρους που

φιλοξενούνταν τα παιδιά όταν ήταν πρόεδρος στη δομή, αντί να γίνουν έρευνες, τον τοποθέτησαν στον οργανισμό για να κουκουλώσουν την κατάσταση.

**Σίσυ :** Τι είναι αυτά που λες;

**Λεωνίδας :** Τι έγινε; Για ποιον μιλάτε;

**Μίνως :** Θυμάσαι τα ρεπορτάζ που είχαν βγει τότε και ο πρόεδρος σου είπε να μην ασχοληθείς; Από τότε, κάτι δεν μου άρεσε και άρχισα να το ψάχνω.

**Σίσυ :** Δεν υπήρχε τίποτα το αξιόπιστο σε αυτά. Το είχα συζητήσει και με τον Βύρωνα. Ήταν κατασκευασμένα. Το κόμμα τον προωθούσε και αυτό δεν άρεσε σε πολλούς.

**Λεωνίδας :** Είναι μπλεγμένος πουθενά; Τα έλεγα εγώ.

**Μιχάλης :** Γι' αυτό μέσα σε μια νύχτα εξαφανίστηκαν υπολογιστές, λάπτοπ, τάμπλετ από τα γραφεία της δομής και ξηλώθηκαν οι κάμερες;

**Σίσυ :** Πού το ξέρεις;

**Μιχάλης :** Υπάρχουν μαρτυρίες από το προσωπικό.

**Σίσυ :** Ήταν προσωπικά του αντικείμενα.

**Μιχάλης :** Και οι κάμερες;

**Μίνως :** Σίσυ, είναι δύσκολο, καταλαβαίνω αλλά-

**Σίσυ :** Τόσο πολύ λοιπόν τον μισείς; Κι όλα αυτά επειδή σε απέρριψε;

**Μίνως :** Τι έκανε;

**Μιχάλης :** ΜΠΟΥΥΜ! Πω ρε φίλε τι βόμβα ήταν αυτή;!

**Λεωνίδας :** Τι έγινε ρε παιδιά εξηγήστε μου και μένα.

**Σίσυ :** Έλα τώρα! Μου το είχε πει ότι του την είχες πέσει.

**Μίνως :** Του την έπεσα εγώ;

**Σίσυ :** Και βέβαια.

**Μιχάλης :** Ρε τι γίνεται!

**Μίνως :** Και τον πίστεψες.

**Σίσυ :** Με τον Βύρωνα δεν έχουμε μυστικά μεταξύ μας. Και δεν είχε κανένα λόγο να μου πει ψέματα.



**Μιχάλης :** Τότε θα σου είπε και για τότε που πήγα στο γραφείο του και μου την έπεσε στεγνά.

**Σίσυ :** Τι λες τώρα και εσύ;

**Μιχάλης :** (στον Μίνωα) Γιατί δεν της λες ότι αυτός σου την είχε πέσει;

**Μίνως :** Δεν έχει νόημα.

**Σίσυ :** (στον Μίνωα) Τι λέει; Αλήθεια; Κι αν είναι έτσι γιατί δεν μου είπες τίποτα;

**Μίνως :** Θα με πιστευεις;

**Λεωνίδας :** Όχι. Νομίζει ότι είναι ο πρίγκιπας με το άσπρο άλογο.

**Σίσυ :** Θα σταματήσεις;

**Λεωνίδας :** Την αλήθεια λέω, με τέτοια παραμύθια σε μεγάλωσε.

[Μικρή σιωπή]

**Σίσυ :** Δηλαδή θα ανεβάσετε βίντεο με αυτά που λέτε ότι βρήκατε; Το ξέρετε ότι θα βρείτε τον μπελά σας; Θα κατηγορηθείτε για διασπορά ψευδών ειδήσεων.

**Μίνως :** Τα στοιχεία όλα είναι από τα αρχεία της αστυνομίας, δεν παραποιήσαμε τίποτα.

**Σίσυ :** Κι έτσι να είναι, αν σας εντοπίσουν θα μπλέξετε άσχημα.

**Μιχάλης :** Δεν πρόκειται. Οι λογαριασμοί είναι fake. Η Καλούση μέχρι και με χάκερ με έφερε σε επαφή για να καλύψω τα ίχνη μου. Θα το φυσάνε και δεν θα κρυώνει.

**Σίσυ :** Η ποια; Η Τζένη Καλούση; Ο δεινόσαυρος; Είναι κι αυτή μπλεγμένη; Έπρεπε να το φανταστώ ότι θα έκανε τα πάντα να πάρει τη θέση μου, ότι θα τη βοηθούσατε όμως-

**Μιχάλης :** Αυτή μας βοήθησε, έχει πολλές άκρες. Και είναι και η δικιά του (κοιτάζει τον Μίνωα με νόημα)

**Σίσυ :** (γελάει) Η ποια του; Δηλαδή τι; (στον Μίνωα) Έχετε σχέση; Μα πώς... αφού εσύ είσαι...

**Μίνως :** Τι; Για πες.

**Σίσυ :** ...

**Μίνως :** Τόσο σίγουρη.

**Σίσυ :** Θα τρελαθώ. Δεν νιώθω καλά.

**Λεωνίδα :** Μα ξέρω να ξεχωρίζω τους ανθρώπους. Πάντα τη συμπαθούσα αυτή την γυναίκα.

**Σίσυ :** (στον Μίνωα) Πώς; Πότε;

**Μίνως :** Από το κομμωτήριο που δούλευα.

**Σίσυ :** Ήταν παντρεμένη νομίζω τότε. Διπλή ζωή η κυρία.

**Μίνως :** Πιστεύεις ότι είσαι σε θέση να την κρίνεις;

**Λεωνίδα :** Ειδικότητά της.

*Ο Μιχάλης γελάει.*

*Η Σίσυ τους αγριοκοιτάζει.*

**Σίσυ :** Και από τότε είστε μαζί. Και καλά πήγαινες και τη χτένιζες. Ωραία! Κι εγώ σε εμπιστευόμουν.

**Μίνως :** Χάρη σε μένα πήρες τη θέση στο δελτίο. Εγώ σου είπα να κάνεις τη συνάντηση με τον πρόεδρο τότε, πριν μαθευτεί και αρχίζει να βλέπει άλλες υποψήφιος.

**Σίσυ :** Αυτή ήταν η πηγή σου λοιπόν.

*[Μικρή σιωπή]*

**Σίσυ :** Δεν μου το είχες πει.

**Μίνως :** Είσαι τόσο σίγουρη για τα πάντα, είχες βγάλει τα συμπεράσματά σου. Έτσι δεν είναι;

**Σίσυ :** Κι όμως έπρεπε να μου είχες μιλήσει.

**Μίνως :** Εσύ;

*[Παύση]*

**Μίνως :** Να βρεις τον γιο σου πριν σε βρει αυτός. Σε έχει ανάγκη. Πρέπει να μάθει.

**Λεωνίδα :** (στον Μίνωα) Ναι παιδί μου πες της τα κι εσύ. (στη Σίσυ) Το προφίτερόλ σου θα το φας; Κρίμα είναι.

**Σίσυ :** Μας έπρηξες με το προφίτερόλ!

[Παύση]

**Σίσυ :** Όσο το σκέφτομαι...

*Ο Λεωνίδας παίρνει το μπολ της Σίσυ κρυφά και αρχίζει να τρώει.*

**Μίνως :** Και για μας δεν ήταν εύκολο.

**Μιχάλης :** Ξέρεις πόσα event έχασα;

**Λεωνίδας :** Είστε αξιέπαινοι.

**Σίσυ :** Φαντάζομαι τη χαρά της

**Μίνως :** Τι λες;

**Σίσυ :** Τη βάλατε σε όλο αυτό, χωρίς να σκεφτείτε καθόλου τη θέση μου.

**Μιχάλης :** Για την Καλούση λες;

**Σίσυ :** Η ζωή μου. Η καριέρα μου. Τίποτα δεν σας ένοιαζε. Το μόνο που σας ενδιέφερε ήταν να του τη φέρετε. Να τον καταστρέψετε. Τον θείο του τον σκεφτήκατε που είχε περάσει σοβαρό εγκεφαλικό ο άνθρωπος;

**Μίνως :** Άκουσες γιατί κατηγορήθηκε;

**Λεωνίδας :** Όχι αυτό το έχασα.

**Μιχάλης :** Διακίνηση υλικού παιδικής πορνογραφίας.

**Λεωνίδας :** Σίσυ; Άκουσες;

**Σίσυ :** Αν είναι έτσι τα πράγματα. Και το βίντεο γιατί; Για να μπει φυλακή;

**Λεωνίδας :** Εννοείται ότι πρέπει να συλληφθεί, αυτό είναι έγκλημα.

**Μίνως :** Τίποτα δεν θα γίνει. Θα τα μπαλώσουν, για να μην αποκαλυφθούν αυτοί που κουκούλωσαν την υπόθεση εξαρχής. Δεν θα επιτρέψουν σκάνδαλο τώρα με τις εκλογές.

**Λεωνίδας :** Είναι δυνατόν;

**Σίσυ :** Η πολιτική του καριέρα όμως θα καταστραφεί.

**Μίνως :** Δεν θα ανοίξει ρουθούνι. Όπως τότε που τον έβγαλαν από τη δομή και τον έβαλαν πρόεδρο στον οργανισμό.

**Λεωνίδας :** Οι φελλοί πάντα επιπλέουν.

**Σίσυ :** Τότε γιατί;

**Μίνως :** Γιατί κάποιος έπρεπε να κάνει κάτι.

**Σίσυ :** Και έπρεπε να είσαι εσύ;

**Μίνως :** Συνέβαιναν διάφορα και τότε. Όλοι τα ξέραμε και κανείς δεν μιλούσε και κάποιοι τα κάλυπταν. Γι' αυτό το έσκασα. Δεν γινόταν να το αφήσω να ξανασυμβεί.

**Σίσυ :** Για τότε στο ίδρυμα λες; Δεν ήξερα ότι... (στον Μιχάλη) Κι εσύ;

**Μιχάλης :** Μυστικός πράκτορας. Κωδικός μαύρη σκιά ενάντια στο έγκλημα και την αδικία.

**Λεωνίδας :** Πολλοί θα πάρουν θάρρος και θα μιλήσουν, θα αποδοθεί δικαιοσύνη θα δείτε.

**Σίσυ :** Τόσο αγνά και αθώα όλα.

**Μίνως :** Τι θες να πεις;

**Σίσυ :** Ποιος κρύβεται πίσω της;

**Μίνως :** Δεν καταλαβαίνω.

**Σίσυ :** Τι έχει να κερδίσει η Καλούση αφού δεν θέλει να γυρίσει πίσω; Για ποιον δουλεύει και λίγο πριν τις εκλογές θέλει να βάλει αυτή τη βόμβα;

**Μίνως :** Εγώ της το ζήτησα. Για μένα το έκανε.

**Σίσυ :** Και γιατί τώρα; Θα μπορούσατε να περιμένετε μετά τις εκλογές.

**Λεωνίδας :** Αυτό είναι το πρόβλημά σου; Όχι αυτό που έκανε;

**Σίσυ :** Αν το έκανε.

**Μιχάλης :** Δηλαδή δεν μας πιστεύεις;

**Σίσυ :** Κάνατε τόσα πίσω από την πλάτη μου, γιατί να σας εμπιστευτώ;

**Μίνως :** Έπρεπε να βεβαιωθούμε πρώτα.

**Λεωνίδας :** Το ότι μια γυναίκα συμπαραστέκεται στον άνθρωπό της για να βρει την αλήθεια, δεν σου λέει κάτι;

**Σίσυ :** Σιγά μην το έκανε από αγάπη.

**Μίνως :** *(στη Σίσυ)* Γιατί δεν βλέπεις το βίντεο;

**Σίσυ :** Μπορεί κι αυτό να είναι πειραγμένο.

*[Μικρή σιωπή]*

**Μιχάλης :** Μόνο ένας τρόπος υπάρχει να το διαπιστώσεις *(της δείχνει το κινητό)*. Όσο προλαβαίνεις. *(κοιτάζει το ρολόι του)* Πέντε.

**Σίσυ :** Με απειλείς; Γι' αυτό ήρθατε εδώ; Αντί να το συζητήσουμε πρώτα και να βρούμε έναν τρόπο να το διαχειριστούμε, με φέρνετε προ τετελεσμένου και έχετε την απαίτηση να σας πιστέψω;

**Μίνως :** Δεν σε ενδιαφέρει η αλήθεια, ειδικά όταν δεν σε συμφέρει. Θα την κουκούλωνες όπως οι άλλοι.

**Μιχάλης :** *(της δείχνει το κινητό)* Να το βάλω;

**Σίσυ :** Παρατήστε με πια!

*Ο Λεωνίδας νιώθει αδιαθεσία. Προσπαθεί να ακουμπήσει το μπουλ στο τραπέζακι, ζαλίζεται πέφτει μπροστά και του πέφτει το μπουλ.*

**Σίσυ :** Μπαμπά, μπαμπά. *(προσπαθεί να τον συνεφέρει)* Αυτή η μανία του με το προφιτερόλ. Θα πρέπει να τον πάω στο νοσοκομείο.

*Όλοι τρέχουν να τον σηκώσουν.*

**Λεωνίδας :** Όχι νοσοκομείο.

**Σίσυ :** Μπαμπά μπορεί να είσαι σοβαρά.

**Μιχάλης :** Αποκλείεται το ρεκόρ του είναι τα έξι.

**Λεωνίδας :** Έτσι είναι. Το χάπι μου, φέρε το χάπι μου και βάλτε με να καθίσω.

*Τον βάζουν να καθίσει στον καναπέ. Η Σίσυ τρέχει στην κουζίνα και του φέρνει το χάπι με ένα ποτήρι με νερό. Του το δίνει και ο Λεωνίδας το πίνει.*

**Σίσυ :** Νιώθεις καλύτερα;

*Ο Λεωνίδας κατανεύει.*

**Μιχάλης :** *(κοιτάζοντας το ρολόι του)* Σε ένα.

**Σίσυ :** Πόσο αναισθητος είσαι! Τίποτα δεν σε νοιάζει;

**Λεωνίδας :** Βάλτο παιδί μου.

**Σίσυ :** Μπαμπά...

**Λεωνίδας :** Θα το δεις θες δεν θες.

*Ο Μιχάλης βάζει το βίντεο.*

*Σκοτάδι*

## 9η Σκηνή

*Ο Λεωνίδας με τον Μιχάλη κάθονται στον καναπέ και κοιτάζουν από το κινητό του. Ο Μίνως και η Σίσυ κάθονται στις πολυθρόνες.*

**Λεωνίδας :** Τι κοιτάμε τώρα;

**Μιχάλη :** Τα views εδώ, βλέπετε το νούμερο; Έφτασαν στο Θεό και στα σχόλια χαμός. Πανικός μιλάμε.

**Λεωνίδας :** Παλιά θα τον κρέμαγαν στα μανταλάκια.

**Μιχάλης :** Ποια μανταλάκια;

**Λεωνίδας :** Πού να τα ξέρεις εσύ αυτά. Τέτοιες ειδήσεις τις έβαζαν πρωτοσέλιδα στις εφημερίδες και τις κρεμούσαν με μανταλάκια στα περίπτερα στην Ομόνοια. Ουρές ολόκληρες τις διάβαζαν.

**Μιχάλης :** Ναι ε;

**Λεωνίδας :** Και τώρα από μια συσκευή στο χέρι σου, κάνεις τα πάντα, σαν να είσαι Θεός.

*Χτυπάει το κινητό της Σίσυ.*

**Μίνως :** Δεν θα το σηκώσεις;

*Η Σίσυ δεν αντιδρά.*

**Λεωνίδας :** Εξαιρετική δουλειά. Κι όλα αυτά από τα αρχεία της αστυνομίας;

**Μιχάλης :** Μόνο που δεν κοιμόμουν εκεί. Είχα και το νου μου μην καταλάβουν τι έπαχνα. Τους βοηθούσα να εγκαταστήσουν και κάτι εφαρμογές στους υπολογιστές τους, αφού στο τέλος δεν με άφηναν να φύγω. Πλάκα είχε.

*Το κινητό συνεχίζει να χτυπάει.*

**Μίνως :** Κάποια στιγμή θα πρέπει να απαντήσεις.

**Σίσυ :** Θα δω τι θα κάνω.

*Χτυπάει το τηλέφωνο του Μίνωα.*

**Μίνως :** Έλα. [...] Άρχισαν τα όργανα; [...] Σοβαρά; Εσύ πώς είσαι; Σε λίγο θα είμαι εκεί, να είσαι έτοιμη.

*Ο Μίνως κλείνει το τηλέφωνο.*

**Μιχάλης :** Τι ώρα πετάτε;

**Μίνως :** Σε τρεις ώρες.

**Σίσυ :** Φεύγεις; Για πού;

**Μίνως :** Νέα Υόρκη.

**Σίσυ :** Ούτε αυτό μπορούσες να μου πεις;

**Μίνως :** Θα με ήθελες στο κανάλι μετά από αυτό;

**Σίσυ :** Και διαγράφεις όλα αυτά που-

**Μίνως :** Που τι;

**Σίσυ :** Τι θα κάνετε εκεί; Θέλω να πω-

**Μίνως :** Κάποιες ιατρικές εξετάσεις.

**Σίσυ :** (με ανησυχία) Δικές σου;

**Μίνως :** Όχι.

*Ο Μίνως σηκώνεται.*

*Σηκώνεται και ο Μιχάλης.*

**Μιχάλης :** (στον Μίνωα) Θα με πετάξεις σπίτι ok;

**Λεωνίδας :** Να μην χαθούμε παιδιά. Να έρχεστε. Πολύ σας συμπάθησα.

**Μιχάλης :** Κύριε Λεωνίδα εγώ φεύγω.



**Σίσυ :** Πού πας;

**Μιχάλης :** Κίνα.

**Μίνως :** Καινούριο αυτό;

**Μιχάλης :** (στον Μίνωα) Θα στο έλεγα.

**Σίσυ :** Τι θα κάνεις εκεί;

**Μιχάλης :** Θα αγκαλιάζω ένα πάντα.

**Μίνως :** Θα μιλήσεις σοβαρά;

**Μιχάλης :** Θα δουλέψω στον μοναδικό ζωολογικό κήπο στον κόσμο που φιλοξενεί πάντα.

**Σίσυ :** Πάντα; Είναι πολύ σπάνια ζώα.

**Μιχάλης :** Και τους αρέσουν οι αγκαλιές μου είπε ο Χουάν.

**Μίνως :** Ποιος είναι αυτός;

**Μιχάλης :** Από το mystery life. Εκείνος μου είπε ότι θέλουν προσωπικό. Έστειλα ένα βιογραφικό, πέρασα και από μια συνέντευξη διαδικτυακά και σήμερα απάντησαν ότι με δέχονται.

**Σίσυ :** Έτσι απλά;

**Μιχάλης :** Προτιμάνε φοιτητές και κάποιος δικός τους να εγγυηθεί για σένα. Πληρώνουν και τα εισιτήρια.

**Μίνως :** Πού θα μένεις;

**Μιχάλης :** Τον πρώτο καιρό θα με φιλοξενήσει ο Χουάν. Μετά όλο και κάτι θα βρω.

**Λεωνίδα :** Ωραία θα είναι η αγκαλιά του πάντα. Τι τυχερός που είσαι παιδί μου.

**Σίσυ :** Και με τη γλώσσα; Οι περισσότεροι Κινέζοι δεν μιλάνε αγγλικά.

*Ο Μιχάλης ανοίγει το κινητό υπαγορεύει στην εφαρμογή μετάφρασης.*

**Μιχάλης :** Γεια σας με λένε Μιχάλη, είμαι από την Ελλάδα, είμαι πολύ cool τύπος και αγαπάω το πάντα μου.

*Ακούγεται μια αντρική φωνή να μεταφράζει στα κινέζικα.*

**Λεωνίδας :** Μακάρι να μπορούσα να έρθω μαζί σου.

**Μιχάλης :** Γιατί όχι; Το κανονίζουμε, μόλις τακτοποιηθώ.

*Ο Λεωνίδας σηκώνει το χέρι του και τα χτυπάνε “give me five”.*

**Σίσυ :** (στον Μιχάλη) Και για πόσο;

**Μιχάλης :** Για όσο. Δεν ξέρω.

**Σίσυ :** Φεύγεις και εσύ.

*Χτυπάει το κινητό της Σίσυ.*

*Η Σίσυ βλέπει ποιος την καλεί σηκώνεται και απομακρύνεται λίγο για να μιλήσει.*

**Σίσυ :** Τι έκανες; Γιατί δεν μου είπες τίποτα; [...] Ποια συνωμοσία με δουλεύεις; Τα στοιχεία δείχνουν αξιόπιστα. [...] Μην το συνεχίζεις, το κάνεις χειρότερο. [...] Ποιοι άλλοι; [...] Και εσύ τι δουλειά είχες μαζί τους; [...] Δεν καταλαβαίνω τι μου λες [...] Άσε τις υστερίες [...] Τι; Μην κάνεις καμία βλακεία [...] Θα έρθω. Ηρέμησε. Μίλησες με τον θείο σου; Πώς είναι; [...] Σίγουρα σε έμπλεξαν; (κοιτάζει τους άλλους που την ακούνε) Ναι εντάξει. Ναι θα έρθω.

*Κλείνει το κινητό.*

*Ο Λεωνίδας κουνάει το κεφάλι του απογοητευμένος.*

**Μιχάλης :** Τι σου είπε;

**Σίσυ :** Ήταν πολύ ταραγμένος, μου είπε ότι τον είχαν μπλέξει, αυτός δεν είχε καμία σχέση.

**Μίνως :** Τον πιστεύεις;

**Σίσυ :** Τον εκβίαζαν. Ο Βύρωνας δεν έκανε τίποτα. Δεν είχε καμία πρόσβαση στο υλικό. Φοβόταν για τη ζωή του, για το σκάνδαλο. Τι να έκανε;

*Ο Μίνως και ο Μιχάλης κοιτάζονται.*

**Σίσυ :** Ήμουν σίγουρη ότι δεν θα μπορούσε ποτέ να κάνει κάτι τέτοιο. Έτσι εξηγείται και η συμπεριφορά του που ήταν περίεργη. Πιέστηκε αυτό είναι. Πιέστηκε και δεν μπορούσε να το διαχειριστεί. Ξέρω μια πολύ καλή ψυχολόγο, θα τον βοηθήσει.

*Την κοιτάζουν και οι τρεις αμίλητοι.*

**Σίσυ :** Ακούστηκε τόσο απελπισμένος πρέπει να πάω από εκεί. Να βεβαιωθώ ότι είναι καλά.

**Λεωνίδας :** Αν πας σε αυτόν, αύριο μπαίνω στο γηροκομείο.

**Σίσυ :** Γιατί δεν θες να καταλάβεις; Δεν διαγράφεις έτσι τον άνθρωπό σου.

**Λεωνίδας :** Διέγραψες τον γιο σου.

**Σίσυ :** Δεν είναι το ίδιο.

**Μίνως :** Πρέπει να φύγω.

**Μιχάλης :** Μισό. Κύριε Λεωνίδα φέρτε μου λίγο το κινητό σας.

*Ο Λεωνίδας του το δίνει. Ο Μιχάλης παίρνει τηλέφωνο το κινητό του από το κινητό του Λεωνίδα και αποθηκεύει τον αριθμό. Ταυτόχρονα κατεβάζει και μια εφαρμογή.*

**Μιχάλης :** Όταν σας παίρνω, θα πατάτε εδώ (του δείχνει στο κινητό) θα ανοίγει η κάμερα, θα με βλέπετε και θα σας γνωρίσω και το πάντα μου.

**Λεωνίδας :** Σε ευχαριστώ αγόρι μου. Θα περιμένω.

**Σίσυ :** Να παίρνεις και μένα.

**Μιχάλης :** Δεν ξέρω αν θα προλαβαίνω. Άστο καλύτερα.

*Ο Μίνως ανοίγει την πόρτα.*

**Σίσυ :** Μίνω...

**Μίνως :** Σήμερα γίναμε πιο ξένοι από τη μέρα που γνωριστήκαμε.

**Σίσυ :** Δεν θα χαθούμε όμως, ε;

**Μίνως :** Σου έχω στείλει τα κινητά δύο συναδέλφων με μεγάλη εμπειρία. Ελπίζω να μείνεις ευχαριστημένη.

**Μιχάλης :** Εμένα δεν με χρειάζεσαι, το 'χεις μια χαρά!

**Σίσυ :** Με παρατάτε, δεν είναι δίκαιο.

**Μίνως :** Δεν σκοπεύεις να τον βρεις. Έτσι;

*Η Σίσυ σκύβει το κεφάλι.*

*Ακούγονται μηνύματα ειδοποιήσεων από το κινητό του Μιχάλη.*

**Μιχάλης :** Έχω και ένα event που ξεκινάει σε λίγο.

*Ο Μίνως της γυρνάει την πλάτη και κλείνει την πόρτα.*

*Η Σίσυ μένει για λίγο εκεί κοιτάζοντας την πόρτα και μετά σαν να ξυπνάει, παίρνει την τσάντα της βάζει μέσα το κινητό της και τα κλειδιά της.*

**Σίσυ :** Μην με περιμένεις.

**Λεωνίδας :** Δεν σκόπευα.

*Η Σίσυ πάει προς την πόρτα.*

**Λεωνίδας :** Πάρε μαζί σου και το σίχαμα που κρέμασες τις προάλλες.

**Σίσυ :** Μπαμπά...

**Λεωνίδας :** Θα τον κομματιάσω.

*Η Σίσυ ξεκρεμάει τον πίνακα.*

**Λεωνίδας :** Βάλε τον καθρέφτη στη θέση του.

*Η Σίσυ κατεβάζει τον πίνακα και βάζει τον καθρέφτη στη θέση του.*

**Λεωνίδας :** Κοιτάξου.

*Η Σίσυ κοιτάζει τον Λεωνίδα.*

**Λεωνίδας :** Κοιτάξου είπα!

*Η Σίσυ κοιτάζεται στον καθρέφτη.*

*Σκοτάδι*

**Τέλος**